



Dagens utseende på Soldattorp  
nr 971

Rotens sammansättning år 1686 och 1728:	Ägare		Possessor 1728:
	1686:	1728:	
Qvartinge 1/2 Mantal, Huvudrote.	Per	Erik	} Kronan behållet
" 1/2 " , Hjälpote.	Hindrich	Jon	

Rotens nummer år 1686 - 1049.

" 1688 - 1020.

fr o m " 1710 - 971.

Rotens första soldat var Per Erichson, som anställdes 1685. År 1688 fick han soldatnamnet Ruth, ett namn som kom att bäras av ytterligare 4 soldater. Den förste av dessa bar förnamnet Carl och hette från början Hansson. Han anställdes 1708, varefter han sändes till Riga. Båda dessa soldaterna har lämnat rullan utan angivande av orsak och tidpunkt.

Ny soldat på roten anställes 1715. Det är Olof Ruuth, född Andersson 1691 och död av ålderdom 2/9 1774. Till yrket var han "bonde och smed". Rullan meddelar att han fick nytt Smörjhorn 1715, att han ej fått kapp och att han låg sjuk på roten 16/9 1719 vid den mönstring som då ägde rum. Kanske var det i sviter efter striden vid Södra Stäket 13/8 1719? Vid Generalmönstringen (GM) 5/9 1741 fick han avsked för bräck, vilket gjorde honom oförmögen till vidare krigstjänst. Geveret och Monderingen återsändes till roten, för att lämnas till efterträdaren, Jonas Ruuth. Denne var född 1722 och anställdes 1/2 1742. Dog i Hattarnas krig redan 4/9 1742.

Näste soldat Ruth var en slarver. Förnamn Hindric och född i Åbo 1720. Anställdes 10/2 1743. Rymde 2:ne gånger från regementet innan han vid GM 11/10 1744 kasserades såsom "liderlig utan hopp av förbättring".

Efter en tids vakans anställdes den 18-årige Hans Ringberg 18/5 1747. Han var i tjänst 1750, men därefter är han borta ur rullorna. Kanske var han kvar till 1754, då efterträdaren Anders Runquist, född 18/1 1734, an-

ställdes. Vid GM 18/6 1778 avskedades han på grund av en skada i högra tummen, som hindrade honom att spänna Geväret. Dog i rötfeber 11/2 1791.

Så följer 4 soldater med namnet "Qvick". Den förste, Per Qvick, föddes omkring 1755 och anställdes 1783. 1789 är han antecknad som "jägare", vilket innebar att han var en av 24 specialuttagna skyttar på kompaniet. Troligen mötte han samma öde som många av sina kamrater och dog i Finland 1789-90. Sistnämnda år anställdes nämligen en ny soldat, Lars Qvick, som dog redan 13/11 s.å.

Nästa soldat blev Anders Qvick, född i Taxinge 24/9 1770 och anställd 3/8 1791. 1797 var han sjuk hemma, 15/11 1811 befordrades han till Corporal och vid GM 26/6 1817 erhöill han avsked "för blessurer erhållna vid Säfvar 1809". Av rullan framgår även att han "Tjänt väl", bevistat alla fälttågen under sin tjänstetid och att han tilldelats "Medalj för tapperhet i fält" ("För vid Säfvar visad tapperhet och oförtrutethet samt uppmuntrande soldaterna").

Den siste soldaten Qvick hette Erik i förnamn och var född omkring 1795. Han anställdes 6/2 1818 och dog 28/6 1850. Avlöstes av Adolf Alexander Ersson, född i Taxinge 3/8 1826 och anställd 5/11 1850 med soldatnamnet Qvart. Vid GM 18/6 1863 begärde han och fick avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg ("krokig och sned ryggrad"). Betyg "Tjänt väl".

I Eds kapell (nuv Östra Ed), Kalmar län, föddes 12/4 1831 Anders Victor Nilsson, som 14/12 1864 som anställdes här med soldatnamnet Knutson. Han inflyttade till torpet från Nyköping 1865 och hade tidigare tjänat vid Svea Lifgarde i 4 år. Begärde vid GM 16/6 1876 avsked för sjuklighet, vilket beviljades, varefter Knutson utflyttade till "Socknen" 14/11 1877.

Var sedan 26/12 1866 gift med Maria Amalia Sophia Strömdahl, född i Stockholm 14/5 1834.

Som ny soldat anställdes 14/4 1877 Per Erik Knutsson, född Andersson i Åker 30/12 1857. Inflyttade till torpet från Björktorp 14/11 1877, erhöill avsked 2/7 1892 och utflyttade till Åker 11/11 1892. Familjen bestod då av, förutom f.d. soldaten, hans hustru sedan 2/11 1879 Maria W. Lundqvist, född i Kärnbo 16/6 1857 och barnen Carl Erik (f.1879), Per Algot (1882), Wilhelm Antoni (1887) och Hildur Maria Kristina (1890).

Så är vi framme vid rotens siste soldat - Viktor Julius Ferm. Hans tidigare namn var Jansson-Lund och han föddes i Södertälje 31/12 1871, varifrån han inflyttade till torpet 11/11 1892, s.å. som han anställdes. Av någon anledning återflyttade han till Södertälje 17/11 1898, men kvarstog som soldat till 1/4 1909, då han såsom blind fick avsked.

En brukare, Karl Erik Karlsson, inflyttade på torpet 5/12 1899. Även denne kom från Södertälje.