



Platsen där Norr Ekeby soldattorp nummer 970 låg.

Rotens sammansättning år 1686 och 1728		Ägare		Possessor 1728
		1686	1728	
Nårekeby	1/2 Mantal, Huvudrote.	Joen	Jöns	Kronan behållet.
Läggesta	1/2 Mantal, Hjälpote.	Olof	Jon Mattson	*)
Nyboda	1/8 " , " .	Änkan	Erik	Kronan behållet.
Biörketorp	1/4 " , " .	Jöran	Erik	

*) Greve Otto Reins Mauls arvingar.

Rotens nummer år 1686 - 1050.

" 1688 - 1021.

fr o m " 1710 - 970.

Rotens första soldat var Olof Andersson, som anställdes 1683. År 1688 erhöill han soldatnamnet "Läghbom", vilket kan tyda på att han hade något med hjälproten "Läggesta" att göra. Kanske var han dräng där? Därefter ärvdes namnet av tre efterträdare, den första med förnamnet Lars. Han hette tidigare Larsson och föddes i Östra Tälbo 1683. Han antogs i Leggesta 6/11 1709, förlorade Hölster och Smörjhorn i slaget vid Helsingborg 28/2 1710 och dog i februari 1717. Han var den enda av Kärnbo-soldaterna som klarade sig ifrån fångenskap i Tönningen 1713 (kanske var han inte med dit?).

Skräddaren Eric Larsson, född 1682, antogs i juli 1717 med namnet Läggbom. I striden vid Södra Stäket 13/8 1719 blev han blesserad och fick samtidigt sin Musqveto och Bajonett sönderskjutna. Vid Generalmönstringen

(GM) 16/9 1719 i Stockholm låg han sjuk vid regementet, troligen på grund av de erhållna blessurerna. Han ansågs ej kunna bli återställd, varför han fick Kongl. Krigs-Collegiums avskeds- och underhållspass 24/5 1720.

Även nästa soldat var skräddare, hette Anders Andersson och antogs med namnet Läggbom 3/8 1720. Han var född i Västmanland 1695 och dog i Hattarnas krig 26/3 1743.

Härefter följde några års vakans innan den 21-årige Eric Nyberg anställdes 18/5 1747. Han insjuknade under Pommerska kriget och låg i kvarteret 1759, varefter hans vidare öden är okända. Han avlöstes 10/3 1761 av Erik Lundmark, född 1735, och "död vid roten" 30/6 1763. Säkert låg umbäranden under Pommerska kriget bakom båda dessa soldaters allt för tidiga bortgång.

Nu följer åter en vakansperiod. Inte förrän 7/10 1774, vid regementets invigning av sin nya mötesplats Malma Hed, anställdes ny soldat. Det blev Pehr Ekberg, född 1748. Han gick med till Finland och var i tjänst där i oktober 1789, varefter han är borta. Som ersättare anställs Anders Ekberg 13/7 1790, som var född omkring 1767 och avled 6/4 1792.

Anders Storm, född 1772, blev rotens näste soldat 1/10 1793, men transporterades redan samma dag till 969 Viggeby. Samma dag anställdes här Eric Ekberg, som var född 1774. Gick med ut i Gustav IV Adolfs krig, från vilket han kom åter till hemorten 25/7 1809. Var i tjänst till GM 15/7 1823, varifrån rullan förtäljer: "Har tjänt utmärkt väl. Gjort alla fälttågen. Får hedrande avsked samt anmälan till underhåll".

Som ny soldat anställdes 21/2 1824 Johan Fält. Han var född i Kärnbo 18/5 1804 och hette då Jansson. Beviljades vid GM 20/6 1851 avsked såsom sjuklig och därför mindre tjänstbar, samt tillerkändes underhåll på expektans. Betyg "Tjänt väl".

Så följde Gustaf Wilhelm Fält, född Fredriksson i Lilla Malma 31/3 1827. Han anställdes 1/4 1852, ställdes vid GM 1863 på 1 års förbättring för sjuklighet, vilket ej hjälpte, utan han fick interimsavsked 19/6 1864. Avlöstes av en ny Fält 28/10 1864. Denne från början Frans Oscar Forsberg och var född i Åker 2/2 1843. Inflyttade på torpet 1864, avsked 2/7 1892, utflyttade till Oskardal, Mariefred, som han byggde 1896 och dog där 17/9 1921. Var gift sedan 29/10 1876 med Maria Sofia Edström, född i Kärnbo 20/7 1853.

Fält fick pension från Vadstena Krigsmanshuskassa fr.o.m. 1/11 1894 med 49:- kr/år, vilket 1/1 1915 höjdes till 200:- kr/år.

1892 anställdes Gustaf Herman Blomqvist som var född i Strängnäs landsförsamling 11/7 1875 och inflyttade till torpet från Toresund 16/12 1892. Befordrades till Vicekorpral 25/6 1898, från vilken befattning han entledigades 22/4 1899. Från 12/1 1899 hade han fått tillstånd att utarrendera torpet. Erhöll avsked 25/4 1900 och utflyttade till Klara

(Stockholm?) 9/5 1902.

Som siste soldat på roten tjänstgjorde Carl Johan Leonard Fält. Han var född Eriksson i Färentuna socken, Stockholms län, 28/6 1878 och anställd 25/4 1900. Var kommenderad till Vaxholm 15/12 1900 - 15/3 1901 och erhöll avsked 1909, varefter han 4/11 1909 utflyttade till Björnlunda.

Beträffande kommenderingen till Vaxholm, så fick soldat Fält ett meddelande 3/12 1900 som "förständigade" honom att i Mariefreds postkontor, "dagligen efterhöra post intill avresan till Waxholm".

Den 7/12 kom så ett brev med följande lydelse:

"Härmed beordras Ni att i och för samling till inryckning å Waxholms Fästning inställa Eder i Malmköping fredagen den 14. dennes kl 1 e.m. och vid förrådet anmäla Er till löjtnant Zethelius medhafvande alla i Er vård varande gevärs-, remtygs- och utredningspersedlar samt småpersedlar. Rekvisition å truppbiljett bifogas. Erkännande af orderns mottagande inväntas per omgående".