

Märklig gärning av Akers-par fostrade 47 barn vid soldattorp

Palmsöndagen 1911, alltså för precis 50 år sedan firades i Akers kyrka en särdeles anslående högtidlighet. I närvaro av församlingens kyrko- och skolråd, kommunalnämnen samt en talrikt församlad menighet utdelades av landshövding Reuterskiöld Kungl. patriotiska sällskapets medaljer åt två församlingsbor, makarna Lovis och Johan Holm vid Kolsäter.

Det berättas att medaljörerna satt på särskilt anordnade platser framme i det med blommor smakfullt dekorerade koret, omgivna av 19 barn och fosterbarn i olika åldrar, vilka infunnit sig för att hedra föräldrarna på deras högtidsdag.

Detta var en hyllning till torparet Holm som utom åtta egna barn försörjt 39 fosterbarn på det lilla soldattorpet Kolsäter under Lida i Aker. Högtiden i Akers kyrka var naturligtvis en liten erkänsla för vad dessa makar uträttat i en tid då samhällets omvårdnad om individen inte var densamma som nu. Förutom medaljerna fick makarna Holm även mottaga ett kontantbelopp på 50 kronor var. Trots allt slit och släp blev fru Holm 93 år gammal och var pig och kry in i det sista. Hon

avled 1944 medan maken gick bort redan 1912.

Den märkliga och vackra historien började med att det var en flicka "som råkade illa ut" och fick en pojke, som hon inte kunde ta hand om. Någon måste ju göra det — och det gjorde varken barnamodern eller barnafadern eller samhället utan Lovisa Holm. Så småningom upptäckte hon att det fanns bott om barn som for illa därför att ingen tog hand om dem.

Ryktet spred sig att mor Lovisa i Aker gav barn i alla åldrar hem och uppfostran för ett par kronor i månaden och snart skrev ensamma mödrar från halva Sverige och bad henne om hjälp, när det allmänna inte bistod.

Präst och skollärare blev fundersamma till slut och det kom inspektörer och tittade och frågade, men slutet på inspekterandet blev att makarna Holm i spetsen för en väldig barnskara fick medalj i Akers kyrka. Och hade inte hemmet måste upplösas när maken dog 1912 hade aldrig Lovisa Holm nöjt sig med 47 barn.

Naturligtvis var det aldrig 47 barn på en gång i hushållet i soldattorpet Kolsäter men ofta 20, vilket ingalunda förringar gärningen. Ett 10-tal ungar som skulle till skolan och utrustas med matsäck tidigt på morgonen var inte ovanligt.

Arhundraden av kvinnoslit skapade torpardöttrar som Lovisa Holm, sunda och starka. Men hon hade inte bara arbetskraft och en hälsa utan like utan också intelligens, en livsglädje och organisationsförmåga som man inte väntade att finna bakom en torpgummas blårandiga bomullsklänning och rynkiga ansikte.

Man skulle kanske tro att det inte funnits mycket tid för annat än hemmet och barnen i Lovisa Holms liv. Men de barn som ännu är i livet minns ätt efter den ändlösa arbetsdagen, när kor, grisar och höns fått sitt, kläder lagats och kläder lagts i ordning i tjugo högar åt lika många barn för nästa morgon, då kunde Lovisa Holm tända fotogenlampan på byrån. Så ställde hon sig vid den och läste historiska romaner, som var det roligaste hon visste. Det där med att stå och läsa var en egenhet för henne — hon kanske tyck-



MAN ÅKER FRÅN ÅKER

och gör möbelfynd i Strängnäs
hos Möbeltjänst.

Här några fyndexempel.

Sittsoffan "REKLAM"

i polerad teakfärg och med tyg
i utmärkt kval.

Pris end. kr. 225: —

FATÖLJ, hög mod. passande
till ovanst. kr. .. 140: —

FATÖLJ låg mod.
kr. 110: —

Möbeltjänst

Trädgårdsg. 24, Strängnäs
Tel. 112 30