

Namn: **MAM, Axel Ludvig**

Grad: **V. Korpral**

Bostad:

*Walden 1. Sjöstrand*

Socken:

*Hjälmsjö*

Född: **1869 21/1** Tjänstgjort vid: **I. 10** reg:te **1. komp. med nr 85**

Kom i tjänst: **1890 17/9** Erhöll avsked: **1912 3/4** Tjänstår: **21 6/12**

I tjänsten ådragen skada:

Erhöll svärdsmedalj:

Underhåll åtnjutes från: **1919 1/2**

Underhållsbrevets dag: **1919 27/2**

*Dödskvart 1919*

**Underhållsbelopp**

enl. underhållsbrev		efter uppflyttning den <i>1/2 19 29</i> <i>1/2 - 36</i>	
Pension	Korprals ell. vicekorprals tillägg	Pension	Korprals ell. vicekorprals tillägg
<i>61</i>	-	<i>100</i>	-
		<i>250</i>	-

Anteckningar:

*Libros anmärk:  
Parkudien  
Stigtomte.*

# MALM - INDELT SOLDAT



En släktbild, troligtvis från Malmens 60-års dag 1929. Malmen är mannen till höger av de två som har västar. Bakom dem och iklädd glasögon, Gottfrid "Goffe" Andersson som ung.

**Malmen ingick i Åsby rote i Stigtomta och bodde tillsammans med hustrun Amanda i det gamla knektorpet Åsbystugan.**

**Förutom att han var indelt soldat, vilket man sannernligen inte kunde leva särskilt fett på, tog han från och med 1904 jobb som auktionsutropare hos G.B Trygg.**

Från nobeldagen, den 10 december 1904, förde han också bok över sina inkomster. Att mars var den stora flyttmånaden framgår klart av Malmens böcker som säger att han då tjänade ganska mycket extra som auktionsutropare.

### ■ Stora inkomster

I mars 1931 tjänade han 316 kronor, vilket motsvarar 4 036 kronor i dagens penningvärde. En ganska fantastisk inkomst alltså för en indelt soldat.

Men sedan tjänade han väldigt ojämt under årets andra månader. Av böckerna framgår också vilka gårdar auktionerna hölls på, gårdar som Marieberg i Stigtomta, Elinhäll i Vrena, Prästgården i Halla, Östtorp i Råby, Näs i Bärbo, Bärsta i Stigtomta, Stensunds soldattorp i Vrena, Fjällsjön i Runtuna, Koppartorp i Råby och många andra. Det vittnar om att auktionsutroparen flyttade runt i trakten och att hans rykte som en bra utropare spridit sig snabbt.

– Han var en pedant gubben, säger svärsonen Goffrid ”Goffe” Andersson. Man kunde ställa klockan efter honom, vilket man också gjorde på vissa ställen.

– Varje dag hämtade han ”Bonntidningen” (det var Södermanlands Nyheter som kallades så, inte på grund av det redaktionella innehållet vilket kanske någon trodde utan på grund av att tidningen innehöll annonser om svin- och bonde- (auk-tio-ner) på postkontoret, som öppnade klockan tre prick. De som stod utanför posten och väntade pratade sinsemellan om tiden, men de som visste så bara: Klockan är inte tre än för



*Till höger Malmen iklädd Södermanlands regementes uniform, tagades sig en paus med pilsner. Vem kamraten till vänster är han inte gått att fastställa. Kanske vet någon av Folkets läsare?*

Malmen har inte kommit. Så var det med den saken, säger Gotte och plirar över glasögonkanten.

– Malmen visste också alltid exakt hur många steg det var mellan allting. Det började han med när han gick hem från Malmköping till Stigtomta. Men först gick han alltid till Nyköping och handlade innan han vände tillbaka samma väg och gick hem till torpet i Stigtomta.

### ■ Gårdens rotekarl

Vad Malmen egentligen gjorde på Åsby Gård är inte riktigt klarlagt, men han var snickare och troligtvis gjorde han vissa arbeten som kompensation för att han i sitt rotesåtagande också

fick vissa andra fördelar som säd och rotfrukter från gårdens skörd.

– Det kan också ha varit så att han hade helt fri bostad mot att han var gårdens rotekarl. Han gjorde mellan 1–2 månader per år i Malmköping.

### ■ Stor familj

Det var ganska vanligt att familjerna på den tiden var stora, vilket stämmer också i Malmens fall. Sammanlagt fick han tillsammans med hustrun Amanda nio barn varav sju överlevde barnåren.

Malmen var också en man som hade andra intressen och som auktoritet var det natur-

ligtvis så att uppdragen i föreningslivet låg väl till för honom. Han blev kassör i Nötkreatursförsäkringsföreningen och också kassör i Stigtomta skytteförening. För att han var väldigt duktig på att hålla reda på saker och ting blev han också materialförvaltare i skytteföreningen. Det garanterade att inte en enda patron försvann.

### ■ Sjuk en natt

Malmen var sjuk bara en enda gång i hela sitt liv. Det var den natten som blev hans sista.

**Roger Kellerman  
Alf Ralmé  
Goffe Anderssons  
bildarkiv**



*Här sitter Malmen tillsammans med hustrun Amanda och bilden är tagen på Malmens 70-års dag, 1939.*