

Pehr Bengtsson/Ljungberg

föddes 1741 i Fröberga Skattegård i Överselö. Han var son till Bengt Andersson och hans hustru Anna.

(Namnet Fröberga syftar till gudinnan Fröja. Överselö hette förr Öffra Sila).

Pehr var hemmason vid Fröberga troligen till 1760.

1760-62 var han dräng i Liunga. 1763-66 d:o i Klippinge. 1766-67 d:o i Mörby. Allt i Överselö.

1767 gifte han sig med

Maria Olsdotter.

Hon var född 1746 i Nybble soldattorp i Överselö. Hon var dotter till Olof Nyström och hans hustru Chierstin.

1761 lämnade Maria sitt föräldrahem. Hon blev piga vid Klippinge i Överselö. (Hon var kvar där när Pehr kom dit som dräng).

Från 1765 var hon piga vid Wiggeby i Överselö, där hon blev kvar till sitt giftermål.

1767 skrev Pehr kontrakt som soldat för Liunga rote nr 740 Strängnäs kompani. Han befanns frisk och var c:a 171 cm lång. Han tilldelades Liunga soldattorp i Överselö.

Våren 1788 beordrades Pehr till krigstjänst. Han kom därigenom, sig själv troligtvis ovetande, att bli inblandad i internationell storpolitik. Gustav III hade egentligen tänkt sig att anfälla Danmark. Ryssland var då dansk bundsförvant. Katarina den stora av Ryssland lovade inte att förhålla sig neutral om Sverige angrep Danmark. Gustav III avsåg då att först besegra Ryssland. För den skull sändes Pehr -och andra- mot Ryssland via Finland.

Fälttåget mot Ryssarna gick dåligt. Till stor del anses detta ha berott på en officerssammansvärjning i svenska hären. Inom officers- och adelskretsar (särskilt finländska sådana) bildades en stark opposition mot kungen. Hans grundlagsstridiga anfallskrig, den slappa krigföringen och härens dåliga underhåll m m ledde till officersmissnöjet. Vid Anjala gård vid Kymmene älv i Finland uppsatte 113 officerare en deklaration i avsikt att nå överenskommelse med Ryssland. (Anjalaförbundet kom denna sammansvärjning att kallas).

Gustav III fick en kopia av deklarationen. Han godtog den inte utan lämnade armén i Finland och reste i stället hem till Sverige för att leda försvaret mot Danmark, som nu hade anfällt Sverige i stället för Gustav III omvända tanke.

Den 20 oktober 1788 hade armén gått i vinterkvarter i Finland. Striderna återupptogs troligen inte förrän i juni 1789. Pehr hade avlidit 21/4 1789. Det får alltså anses helt klart att han inte stupat i strid utan i stället dött en "naturlig" död. Troligtvis av sjukdom framkallad av det dåliga underhållet enligt ovan. En preliminär undersökning gjordes enligt vilken c:a 900 man under tiden 1788-91 dött av umbäranden. Endast 15 man hade stupat. 22 soldater från Överselö dog denna tid på detta sätt i Finland.

(Den 13/6 1789 tåg Liunga rote ut en ny soldat. Eric Jungberg f 1771. Han beordrades genast till Finland där han avled 5/12 1790).

Maria stannade vid torpet en tid. 1824 dog hon i Surssa av "Lungsot".