

Namn: **RYTTERLUND, Johan Alfred**

Grad: **Sjuks.furir**

Bostad: **Oppeby Mälaraspö**

Socken: **Aspö**

Född: **1873 3/11** Tjänstgjort vid: **I 10 P 3** reg:te **5** komp. med n:r **667**

Kom i tjänst: **1893 1/11** Erhöll avsked: **1946 1/1** Tjänstear: **52 11/12**

I tjänsten ådragen skada:

Erhöll svärdsmedalj: **Svärdsmedalj pension 1/1 1946**

Underhåll åthjutes från: **1/1 1946**

Underhållsbrevets dag: **1946 17/12**

### Underhållsbelopp

enl. underhållsbrev		efter uppflyttning den / 19	
Pension	Korprals ell. vicekorprals tillägg	Pension	Korprals ell. vicekorprals tillägg
15 -			

Anteckningar:

*Oppeby  
Mälaraspö.*

Nr 667 Johan Alfred Rytterlund föddes den 3:e nov 1873 i Skå socken, Stockholms län. Till Södermanlands regemente, som Soldat för Oppeby rote i Aspö socken, kom han 11/1 1893 och i denna tjänst kvarstod han till 1/1 1946 - alltså i över 50 år!

Rytterlunds huvudsakliga utbildning inom det militära var sjukvårdsutbildning och redan tredje året efter anställningen genomgick han sjukvårdssoldatkurs. Den 3/5 1910 utnämndes Rytterlund till **Sjukvårdskorpral** i regementet och den 25/9 1911 till **Sjukvårdsdistinktionskorpral** i regementet. **Furirsgrad** erhöll han 1/1 1915.

Skjutning ingick helt naturligt i tjänsten även för de sjukvårdande enheterna och som bevis för skicklighet i denna gren utdelades utmärkelser. För Rytterlunds del blev det ett skyttemärke år 1897.

Så den 11/3 1916 kom den av många soldater så efterlängtade Svärdsmedaljen. Säkert var det viss uppståndelse i det lilla Soldattorpet då Rytterlund visade upp den blanka medaljen med det blågula bandet "att vid högtidliga tillfällen bäras på bröstets vänstra sida". Svärdspensionen följde så fr o m 1917.

Sin livsledsagarinna fann Rytterlund inte långt från Soldattorpet. Från Lagnö hemförde han Anna Jansson, som så småningom kom att bli mor för inte mindre än **12 barn!**

Helt naturligt upptog fostran av så många barn stor del av dagen, men **mor Anna** hann ändå med att sköta hemmet och hålla detta i god ordning.

Torpet födde som regel 2 kor, höns och gris och en stor del av deras ans föll -för den tiden helt naturligt- på husmor. Men lika naturligt kom säkert barnen, efter hand som de kom upp i åren, att få hjälpa till med hemmets sysslor.

Soldat Rytterlund var stor och kraftig och till humöret lugn och sansad - egenskaper som han hade god nytta av i sitt tunga arbete vid sidan av skötseln av Soldattorpet. Detta torp var på bara knappt 2 tunnland och kunde helt naturligt inte ge en familj full försörjning eller sysselsättning, allraminst åt en så stor familj som Rytterlunds.

De första åren slog sig Rytterlund på skogsarbete, men efter hand kom det att bli mer och mer snickerijobb för honom. Han hade mycket lätt för att lära och ett sällsynt gott minne för det han såg utföras av yrkesmän, som han kom i kontakt med. Denna egenskap, förenad med stor företagsamhet, kom Rytterlund att åta sig byggnadsjobb och han kom att i bygden kallas **byggmästare**. Många är de hus, företrädesvis uthus, i Aspö socken som byggts av Rytterlund, t ex i Husby och Vadholm, och många är de boningshus som han restaurerat.



Sjukvårdsfurir 667 Rytterlund.

Rytterlund verkade aldrig ha bråttom, utan i sitt arbete såg han närmast långsam ut. Men detta var bara skenbart och berodde på det sällsynt praktiska handlag han hade i allt vad han företog sig. Arbetet bara rann ur hans händer!

Han var flyhänt och händig och allt han företog sig liksom flöt undan av sig själv, utan att han egentligen behövde göra något. Och detta oavsett om det gällde att bygga en ladugård eller att sätta upp en "gårdsel-gärdesgård" eller att slakta och stycka - för han var byslaktare också! Den 18/4 1908 uttog Rytterlund frejdebevis för att genomgå undervisning i slakt i Stockholm.

Rytterlund ingick äktenskap 30/5 1895 med Anna Lovisa Jansson, född 14/6 1877, och dotter till statdrängen Johan Petter Jansson på Hörn (f 20/3 1854 i Dillnäs) och hans hustru Johanna Sofia Ljung (f 26/1 1854 i Över-Selö). Anna hade fem syskon. Före äktenskapet var Anna piga på Lagnö säteri.

Familjen Rytterlund fick följande barn:

Johan Edvin Enock,	f 16/9 1895
Harald Edgar Martin,	f 3/2 1897
Signe Viktoria Lovisa,	f 13/3 1898
Rickard Ewert Walter,	f 20/1 1901
Sigröd Anna Maria,	f 4/3 1903
Carl Gustaf Ragnar,	f 24/4 1905
Johan Adolf Bror,	f 13/5 1907
Judit Anna Teresia,	f 8/1 1910
Herbert Alfred Wallentin,	f 15/3 1912
Karin Ingrid Lovisa,	f 2/10 1914
Göte Gerhard Hjalmar,	f 20/12 1916
Sven Elof Bo,	f 5/11 1921

Rytterlund ingick i fanvakten vid firandet av 200-årsminnet av striden vid Södra Stäket 1919 å Malma Hed.