



Soldattorp nr 627 Husby (Karlsten).

Strax norr om tidigare beskrivna soldattorpet nr 628 (Frisktorpet) ligger det andra av Husby bys två soldattorp, nr 627.

Siste soldat på detta nummer var Erik Albert Hall, född i Åkers socken 16/7 1858. Hans namn var då Setterlund. Han anställdes 28/11 1879 och var troligen i tjänst till sin död 11/2 1902. I tjänst 23 år och död vid endast 44 års ålder. Men ödet var än grymmare. Hust-run dog i barnsäng och det nyfödda barnet efter tre månader. Dessutom hade familjen tidigare förlorat en son vid 7 månaders ålder.

De tre följande soldaterna bar också soldatnamnet Hall - August, född Lagerqvist i Länna socken 31/10 1841, död 27/10 1924. Anställd 19/3 1863 - 18/6 1879. Avsked på grund av skada ådragen i tjänsten efter bara 16 tjänsteår.

Gustaf, född Bom i Aspö socken 2/7 1832. Anställdes 26/2 1855 och "dog på roten" 17/2 1863, efter endast 8 tjänsteår.

Erik, född Andersson i Helgarö socken 5/12 1818. Anställd 7/9 1839 och även han "dog på roten" 13/11 1854 efter 15 tjänsteår.

Som synes blev det ganska tätt med byten av soldat under denna "Hall-period". Men även tidigare var tjänstetiderna korta. Anders Petter Klaff, näste soldat bakåt i tiden, var född "i Södermanland" omkring 1814 och anställd 27/1 1835 - 15/6 1839, från vilken tidpunkt han själv begärde avsked med roteböndernas medgivande.

Före Klaff var roten anslagen till underofficerslön, en uppgift som begynte i och med soldaten och östgöten Carl Huss död 19/2 1829. Vilket år denne soldat anställdes är okänt, men kan ha varit omkring år 1810, då han var född 1789.

Carl Huss företrädare var Olof Huss, född 1766 och anställd 16/3 1791. För honom saknas uppgift om avskedsdatum.

Så följer bakåt i tiden Eric Husman, död 22/10 1790; Carl Eklund, anställd 17/3 1789 varefter han nästan omgående sändes till Finland och Sveaborg och direkt försvinner ur rullan. Troligen död. Så Olof Husman, född 1747, anställd 12/9 1770 och "död på roten" 17/12 1788.

Så följer en Volontär - en befälselev - Erich Fridendahl, född 1739 och anställd 1759. År 1761 gör denne underofficers tjänst vid eget kompani och avancerar 9/9 1763 till Förare med rustmästarelön varefter roten vakantsättes (till 1770).

Nills Lustig, född 1726, anställes 10/4 1750. Någon större nytta av honom har förmodligen inte roten och kompaniet, för han var mycket sjuk, bl a under generalmönstringarna 1758 och 1759. Fick troligen avsked för sjuklighet 1759.

Så kommer en ny Volontär in på numret. Eric Brandberg anställdes 1/11 1742 men redan 17/5 1743 befordras han till Interims-Rustmästare

vid Nyköpings kompani och transporteras från 627 till 489 vid GM 1744.

Även nästa två besittningshavare var Volontärer. Först Anders Zierman, född i Stockholm och anställd 12/1 1742. Han var då "Läs- och skrivkunnig". Den 1/5 1742 avancerade han till Rustmästare vid Öster Rekarne kompani och lämnar därmed torpet. Gustaf Adolph von Fuhrman hette företräddaren och han var soldattorpare tiden 2/7 1740-24/8 1741.

Olof Lustig anställdes 24/9 1733 och "dog på roten" 28/10 1738.

Vem/vilka som var närmast före Olof Lustig är för närvarande ej bekant då läsning av rullor denna tid ej är klart (pågår). Bekant är dock att en soldat Erich Lustig, född i Wansiöö 1689, anställdes 26/9 1709. I rullan står för honom, "Kan intet hantverk". Han var med i slaget vid Hälsingborg 28/2 1710 där han fick sin Pik avskjuten.

Nästa, och sista soldat som är känd bakåt i tiden, är helt kort Erich Olsson, anställd 1670.

Nya Indelningsverket upphörde genom den omorganisation av det svenska försvaret som skedde i och med genomförande av 1901 års härordning. De soldater som då fanns på de olika rotarna gavs dock tillåtelse att kvarstanna på sina torp och njuta sina kontrakts förmåner så länge de själva önskade. På nummer 627 upphörde indelningsverket mycket tidigt, då siste soldat dog 1902. 1905 såldes soldattorpets byggnader till fastighet Karlsten.