



Ölstånka av blåaktigt stengods med metallock.

I densamma förvaras ett papper på vilket står skrivet:

"Detta stop hemfördes från det inre Ryssland af första Korpral Blom vid Södermanlands regemente hvilken hemkom till sitt hem i Vansö 1812 efter att hava deltagit i kriget 1808-1809, suttit fången 2 1/2 år, rymde jemte en kamrat öfver norra Finland till Haparanda och efter många efventyr lyckades nå hemmet. - Denne Korpral Blom var min faders morfar.

Arvid Carlsson

Kapten å Ångfartyget Strengnäs Express"

*i Söno 4/4 1778*

Korpral Olof Blom var född ~~omkring~~ 1776 och anställd vid Strengnäs kompani på nummer 602 Björktorp 22/5 1801 - 3/6 1835. I Generalmönsterrullan för år 1835 står: "Begär och erhåller avsked med anmälan till underhåll. Fången - ranzonerat sig själv. Gjort 6 fälttåg. Tjänt utmärkt väl".

På Tosterön, norr Strängnäs, ligger Björkatorp soldattorp nummer 602, tillhörande Strängnäs kompani.

Efter att under några år ha varit vakant med rotelönen anslagen till Statsverket, anställdes såsom soldat den 22 maj 1801 ynglingen Olof Blom, född i Strängnäs 4 april 1778. Det var en reslig soldat, hela 183,5 cm lång, som drog ut att försvara hus, hem och fosterland, och som visade sådana ledareegenskaper att han befordrades till Corporal. Från fälttågen 1805-07 kom Blom åter till torpet, men 1808 var det dags att åter axla maran för nya strapasser - Finska kriget. I detta blev han tillfångatagen och förd in i det inre av Ryssland - till Sibirien. Vad som väntade honom där är okänt, men säkert var det inte ett liv i lyx han förde de 2,5 år han var kvar som fånge. Efter denna tid tröttnade han nämligen och tillsammans med en kamrat rymde han. Från Sibirien och över hela Ryssland fotvandrade de under ständig fara att bli upptäckta och återförda till ett ännu hårdare fångliv än tidigare. De klarade sig emellertid och över norra Finland tog de sig till Haparanda och därefter så småningom till sina respektive torp och i ovisshet väntande familjer. Helt säkert upplevde de många äventyr på den långa vandringen, men medteckningar därom saknas.

Men ett minne från fångvistelsen finns bevarat än i dag. Då Blom rymde tog han med sig ett stop eller ölstänka av blåaktigt stengods, försedd med metallock, och lyckades få detta med sig helt oskadat till hemmet. För några år sedan skänktes detta stop till regementet av befälhavaren på Ångfartyget Strängnäs Express, kapten Arvid Carlsson, som var dotter-son-son till korpralen Blom.

Blom fortsatte sin tjänst för Björkatorp rote och deltog bl a i fälttåget mot Norge 1814. Vid Generalmönstringen 3 juni 1835 tyckte Blom att det var dags att lämna in utrustningen och begärde avsked. Generalmönsterherren, generalmajor Johan Petter Lefrén, biträdd av assessor G.G. Bagge, lät inskriva i rullan: "Begär och erhåller avsked med anmälan till underhåll. Varit fången - ranzonerat sig själv. Gjort sex fälttåg. Tjänt utmärkt väl". (Ranzonerat sig själv = tagit sig hem från fångenskap utan hjälp = rymt.)

Och från Malma hed marscherade f d Corporalen Olof Blom hem till Tosterön, 57 år gammal och med 34 tjänsteår bakom sig. Vad han kom att ägna sig åt, vart han flyttade från torpet och när han dog är f n okänt. Hoppas att framtiden skall ge tid till att söka svaren.

Familjen flyttade 1836 till Rosenberg.

Corperalen Blom dog 1865.