

Hon hittade sin stamfar



Yvonne Bruun och Ingvar Wahl tillsammans utanför det soldattorp som Yvannes stamfar bott i, nu bor Ingvar här. Yvonne visar stolt tavlan som finns kvar sedan den tiden. Foto: Tomas Nilsson.

Strax norr om Granhed i Flodatrakten, i en liten röd stuga knackar vi på för att få träffa en kvinna som har hittat sina verkliga rötter. Inne i rummet är den danska flaggan placerad mitt på bordet och där sitter Yvonne Bruun från Danmark tillsammans med sina nya vänner. Efter lång tids forskning har hon hittat sin stamfars soldattorp, där han bodde i början av 1700-talet. *KK 19/6-93*

Den allra första soldaten bodde just i detta hus 1621. I dag bor Ingvar Wahl här tillsammans med sin hustru Inga. Med öppen famn tar de emot Yvonne Bruun och hennes man Niels när de kommer på besök för att besöka det hem som för deras släkte borde passa in i dagens historieböcker.

– Som flicka hette jag Dyhrberg (Djurberg) och jag har alltid undrat varför. Jag är född i Danmark men mitt namn var inte speciellt danskt. Det var väl det

som gjorde att jag började forska i detta, berättar Yvonne.

I dag har hon kommit fram till att det var hennes stamfar Nils som från början gett henne det efternamnet. Nils Djurberg blev antagen som soldat men avancerade redan samma dag till korpral. Därefter, 1710 i slaget vid Helsingborg, gick han mot en förlust. Han skadade ena handen ordentligt men blev ändå regementets väbel eftersom han var skriv- och lässkicklig. Mellan åren 1708-1713 var Nils den tredje soldaten som bodde i detta soldattorp. Därefter blev han tillfångatagen.

– Det är en märklig känsla att vara här idag, säger Yvonne och ler.

Hennes forskande har gett ett gott resultat. Ju mer hon lärde sig om släktforskning och fick kunskap om sina släktingar, desto roligare blev det att se hur långt bakåt i tiden det gick att hitta släktingar.

– Jag har faktiskt en bok som min farfar gjort, också med lite

släktforskning, berättar hon.

Var är han född?

Det största problemet just nu är att få reda på var denna Nils var född. Hans soldatnamn Djurberg lägger hinder i vägen för att finna fakta.

– Det som bara är en förmödan är att han skulle varit född den 7 april 1689 på Solberga. Och att hans namn tidigare var Jonasson. Men det är sänt som jag funderar över.

Det är svårt att komma vidare. Kanske kommer jag aldrig att komma längre än hit. Men jag är ju ändå nöjd. Det här har varit väldigt spännande.

Hängde kvar

Kvar i bostaden hänger den flera hundra år gamla tavlan som hängde på husväggen när Nils Djurberg bodde där.

Den bär forfarande texten: Kungliga Sörmland regemente, Oppunda Kompani, 301.

På den tiden handlade det om Nils Djurberg, aldrig hade han

trakter för att få känna ett svep av den forna tiden som fortfarande finns kvar i det röda husets väggar.

väl då kunnat veta att han skulle bli en så intressant person att hans barnbarns-barns-barns-barns-barn skulle återvända till hans