

294
 Namn: Widberg Gustaf Anders Grad: Soldat
 Bostad: Käby Österåker Socken: Österåker
 Född: 1889 2/5 Tjänstgjort vid: 710 reg.te ? komp. med n:r 836
 Kom i tjänst: 1900 7/12 Erhöll avsked: 1911 9/3 Tjänstear: 10 2/12

I tjänsten ådragen skada: _____
 Erhöll svärdsmedalj: _____
 Underhåll åtnjutes från: 1939 1/6 Underhållsbrevets dag: 1939 9/6

Underhållsbelopp			
enl. underhållsbrev		efter uppflyttning	
		den <u>1/6 1948</u>	
		<u>1/6 1942</u>	
Pension	Korprats ell. vicekorprats tillägg	Pension	Korprats ell. vicekorprats tillägg
<u>61-</u>		<u>100-</u>	

Anteckningar: 15 25
Färdlöshet 267 1/2
 " 269
 " 326 + 61
Död 3/1 73 / 1880

Gamle knekten Gustaf Widberg (90) fick återuppbygga ett soldattorp ^{4/5} 1972

Det där med uppvaktningar på födelsedagen är någonting som förre knekten och snickaren Gustaf Widberg vid Lindåsen i Österåker inte är mycket för. Därför höll hans 90-årsdag den 2 maj på att gå förbi alldeles obemärkt. Han reste just då till sin dotter, fru Svea Johansson, Skogsvägen 15 i Strängnäs, för att hälsa på, och där ordnades i alla fall en liten födelsedagsfest, till vilken FOLKET blev inbjuden.

Det var en pigg jubilar som tidningens utsände mötte. Gustaf Widberg är en berättare som få, och han hade också mycket att skildra från sitt växlingsrika liv. Han är född i Kvikvsund men eftersom hans föräldrar var statäre blev det ett kringflackande mellan gårdarna i Sörmland under hans barndom. Bara 19 år gammal tog han anställning som knekt i en rote i Österåker och bosatte sig i knekttorpet med numret 236. Sina möten gjorde han naturligtvis vid Södermanlands dåvarande förlägningsplats i Malmköping. Han fortsatte med att tjäna konungen och fäderslandet i ett 20-tal år.

Södermanlands regemente flyttade 1921 till Strängnäs. I samma veva blev Gustaf Widberg snickare, kom till Strängnäs och blev civilanställd på regementet. Här var han bl a med om att flytta och åter bygga upp det

gamla soldattorp med uthus på regementets område som skulle minna om hur den indelte soldaten bodde förr i tiden. Det finns för övrigt ännu kvar.

Det fanns ju ingen bättre skickad till ett sådant arbete än den fd soldaten — eller knekten — Gustaf Widberg. Det föll alltså på hans lott att slutföra inköpet av ett soldattorp i Björkvik 1929 och en liten ladugård till detta i Floda, 90-åringen kommer än i dag ihåg hur han fick 3 000 kr med sig från regementet för att erlagga köpeskillingen.

Så kom det även på Gustaf Widbergs lott att riva ner både torpet och uthuset timmer för timmer och märka upp alla bitar, som sedan forslades till regementet i Strängnäs. Sedan var det också han som byggde upp de båda historiska byggnaderna så att de blev typiska för en gången tid. Det var ett fint arbete som den dåvarande regementsnickaren gjorde. Det berättade han naturligtvis inte själv, utan det är andra som vitsordat.

I 20 år snickrade Gustaf Widberg vid regementet. Mest blev det reparationer av inventarier. Så blev han 60 år och fick pension, och så småningom blev det återflyttning till Österåker, där han upplevt sin ungdom som knekt.

Ted





Min käre Far
vår Morfar och Broder

Gustav Widberg

* 2 maj 1882

har stilla insomnat.

Lindåsen, Österåker den 3 jan
1973

Svea
Sven
Hanna

Nu dagen är slut, ditt redbara
hjärta har somnat.
Vi tacka för allt vad i livet
Du skänkt.
MÅ Du vila i frid.

Jordfästningen äger rum i Ös-
teråkers kyrka den 13 jan
1973 kl 10.

Efter akten inbjudes till kaf-
fe i Församlingshemmet.

Meddelas endast på detta sätt



Gustav Widberg. Förra snickaren Gustav Widberg, Lindåsen, Österåker, har avlidit i en ålder av 90 år. Han var född i Kvicksund men har i drygt 20 år varit bosatt i Strängnäs.

Som barn kom Gustav Widberg till Österåker. Bara 19 år gammal blev han soldat vid Södermanlands regemente. När regementet flyttat från Malmköping till Strängnäs fick han anställning som civilanställd snickare vid regementet.

Här hade han bl a förtroendet att båda köpa in, riva ner och sedan åter bygga upp det lilla soldattorp, som ännu finns kvar på regementets område och som minner om de gamla soldaternas liv under indelningsverkets tid. Det var ett grannliga arbete som anförtroddes honom men som han fick de bästa vitsord för. Gustav Widberg tjänstgjorde vid regementet fram till 1942 då han pensionerades och åter bosatte sig i Österåker.

Den bortgångne sörjes närmast av dotter, dotterson och syster.

*Widberg gjorde sig känd
som en glad och alltid
vänlig människa och var
dessutom en minnesgod
berättare.*

För allt vänligt deltagande
vid vår käre faders, morfars
och broders

Gustaf Widberg

bortgång samt för alla vack-
ra blommor vid hans här, får
vi till släkt, vänner, Kungl
Södermanlands regemente,
grannarna vid Lindåsen samt
alla övriga framföra vårt
varma tack.

Svea, Sven och Hanna

— I Österåkers kyrka jordfästes på lördagen förra snickaren Gustav Widberg, Lindåsen, Österåker. Officiant var kyrkoherde Eric Akerberg. Sörgemusik utfördes av kantor Lisbeth Egebjer, som också svarade för sång.

Till den vackra blomstergården bidrog Kungl Södermanlands regemente och Pensionärsföreningen.