

## En Erindran vid mitt fränfälle.

Jag är född inom Björkviks församling år 1789 den 9 april i hemmanet Wiggartorp, mina föräldrar voro Bondfolk, hvilka inte Sparade mödan ehuru icke så förmögna att i barnåldern efter sin förmåga Dana mig till en medlem Såväl i Den Christiliga och verdsliga Samhällsbestämmelsen. Mina högsta föremål voro i min Barndom att få studera, om jag till exempel intet fått den förmågan att bliva en Herrans Tjenare, jag må hända blifvit en Nyttig medlem i andra yrken, mitt hopp försvann, min Mor dog då jag började mitt 13 år, min kära fader hvilken då måste afsluta sitt hemmansbruk Såg Sig icke fullkomligt möjligt att å egen kraft mer bedraga i min uppfostran, ifrån mitt fäderneshem måste Jag Sålunda Söka mitt bröd på egna händer till större delen i Svält och Nakenhet till Dess Jag om sider kom i Tjenst hos hedersvärd Kyrkovärd i Hofsta Bondgård, Björkviks Socken hvilken ville och kunnat Danat mig till en bland Sverges Bönder och odlare, men han Dog och Jag på olyckans Svällande haf nära fallit Rof för Den inom Svärge 1808-1809 utkalla Landtvärn. Jag blef i mina tankar, Jag Grep mig an till ordinarie Soldat Som jag troget värkställde i 6 års tid, mina förmän såg mitt uppförande hvarpå Jag befordrades till vice Corporale Som fortgick i 5 år. Slutligen befordrades Jag till Primer Corporale hvilken tjänst Jag .... min hela Tjenstetid inom Dett Hedervärda Kong. Södermanlands Regemente bestigit till 23 år.

Mina fälttåg äro 1808 i Norge, 1809 på Åland och Västerbotten, 1813 och 1814 i Tyskland, i Dätt förstnämnda blev Jag blesserad och åtnjutit Derföre ett årligt underhåll, min sednare tid här likväl framhärdat inom fosterbygden i lugn, i omskiptelig lycka och motgång, måtte Den lilla skärf Som efter min Död kan befinnas hinna (-räcka) till Gottgörande för den själasörjare Som värdigas framställa Dessa erindringer efter min Jordafärd inom Kihla Hedervärda församling.

i april 1849

Jonas Broms.

(Ovanstående Jonas Broms anställdes vid rote 143 Bjärsäter 1807 och befordrades där till vice-Corporal 1812. I samband med Kassationsmönstring 1815 antecknades i rullan: "Har under sista fälttåget i Tyskland fått fel på högra ögat, men det oaktat snäll skytt och för övrigt beskedlig soldat, får på befälets tillstyrkan stå kvar". 20/6 1817 transporteras Broms till rote nr 118 Ekeskulla, där han befordras till Corporal 20/7 1817. 11/3 1825 transporteras han till nr 101 Klubbtorp, varifrån han 11/8 1826 flyttar till nr 147 Åminne, där han stannar till sitt avsked i samband med Generalmönstringen 23/6 1830. I rullan antecknas: "Skadad och blind på höger öga. Blesserad vid Lund i Norrige 1808. Bevistat 1808 och senare fälttåg. Tjänt utmärkt väl. Begär och får avsked med anmälan till underhåll". /Skadades ögat i Tyskland eller Norge?/ Samtliga ovanstående rotar ligger i Björkvik.)