

## Johan Gustaf Edlund

föddes i Västra Smedjebol 1849, kallades först Pettersson efter fadern, som hette Petter, och kom 3-årig med sina föräldrar till torpet Hyltinge under Valla. Här växte han upp till en stor och kraftig yngling och fick redan i sitt fjortonde år "gå i herrgårn", d.v.s. i dagsverken vid Valla; från 16-årsåldern räknades han som full arbetskarl. Arbetet började kl 5 på morgonen. Arrendatorn, Carl Öqvist, stod på "oxbacken" och tog emot arbetarna. Kom någon 5 minuter för sent, så skrek han för full hals: "Ni ska va här kl 5 å inte komma halvvägs te midda". Någon ordnad skolgång fick Johan Pettersson inte, men hos skollärare Pontus Schwalbe fick han dock lära sig läsa hjälpligt och skriva något litet.

Vid 20 års ålder tog Johan Pettersson "soldatpengar" och fick torpet nr 132 vid Kungl Södermanlands regementes livkompani med soldatnamnet Valter. Smeden August Fält vid Valla, som var en spefågel gjorde sig lustig över den unge soldatens namn och frågade, om hans hustru skulle heta "Valtra". 3 år därefter hade Valter ändrat sitt namn till Edlund, och under detta namn blev han känd som en av Björkviks styvaste dagsverkare. Efter en tids kommendering till Karlsborg och befordran till vice korpral gifte sig Edlund med Anna Charlotta Jansdotter från Tallsätter. Mella de korta "mötena" var Edlund mycket eftersökt som arbetare. Kraft och omsorg nedlade han i allt. Edlund slutade 1911 sitt arbetsfyllda, ehuru icke särdeles långa liv efter att i 14 år ha varit självägande bonde.

Edlunds dotter Anna Teresia blev gift med faderns efterträdare på torpet, bärande soldatnamnet Vallentin.