

1033 Ramsjö (enl tabellverken bokförd i Ytter-Enhörna socken. Soldat-
torpet ligger dock i Kärnbo socken).



Som synes, är torpet mycket om- och tillbyggt.

Rotens sammansättning år 1686:

Ramsiöö 1 Mantal, Huvudrote.

Hästnääs 1/4 " , Hjälpote.

Nygiärde. Från år 1688:

Nygården 1/4 Mantal, " . Ägare: Hindricks och Edhe.

Dito år 1728:

Ramsiöö 1 Mantal, Huvudrote. Ägare: Commissarie Åman.

Kalkudden, 1/2 mantal, står i Roten för:

1 Mantal, Hjälpote. Ägare: Madame Schlyter.

Possessor:

Kronan behållet.

Rotens nummer år 1686 - 592

" 1688 - 1022

fr o m " 1690/1710 - 1033.

Rotens soldater:

Först antecknad är Anders Liten, som år 1686 rymde "med Värja och Gehäng".
Ersattes s.å. med Olof Jonsson, som 1688 gavs soldatnamnet "Ram". Troligen
"förkom" han vid Poltava 1709.

I samband med ett rekryteringsmöte vid Leggesta, antogs 6/11 1709
Johan Ramm, född Johansson i Uppland omkring 1688. Föll i Dansk fångenskap
vid Tönningen 1713, varifrån han hemkom 1720 och insattes på Rote nr 975
Riby i Åkers socken.

På denna Rote anställdes 1715 Jan Ram, född Andersson i Södermanland
omkr 1680. Vid Generalmönstringen (GM) 1718 antecknas, att han är bonde och
att han har Krut- och Smörjhorn sedan tidigare. Under GM 1733 låg han sjuk
i Nyköping och vid GM 16/6 1740 antecknas i rullan: "Varit sjuk sedan

18/12 1733. Gammal och styf. Oduglig till krigstjänst. Får avsked".

Avlöstes av Erich Rahm, som approberades 1741 och därefter sändes till "Galéer-Esquadern". Dog i Hattarnas krig 3/2 1742. Ny soldat blev Anders Rahm, född i Södermanland omkr 1716. Han anställdes 26/6 1742, låg vid GM 8/10 1744 sjuk i Mariefred och dog 20/1 1745. Kanske var det umbäranden i Hattarnas krig som tog hans liv.

Därefter följer en Nils Granberg, anställd 18/5 1747 och en Nills Grönberg, avsked vid GM 18/2 1758. Nils Granberg anges vara född i Skåne omkr 1724 och Nills Grönberg å okänd ort omkr 1721. Troligen rör det sig om en och samma person, där namnet på den ena lästs fel eller inskrivits fel. Grönberg fick avsked "såsom sjuk och oduglig".

1758 anställdes Anders Ramberg, född i Södermanland omkr 1731. Han sändes till Pommern, dit han ankom 12/8 1758. 1768 låg han sjuk hemma och han "dog på Roten" 20/6 1782.

18/10 1782 *) anställdes Johan (Jan) Ramberg, född Johansson i Taxinge 11/4 1763 och vid anställningen 169 cm lång. Var sjuk hemma 1793 och 1802 kommenderad till Stockholm. Avsked före 1807, för detta år, 21/4, anställdes Wilhelm Rahm **), född Carlsson i Södermanland omkr 1787. Vid anställningen 172 cm lång. Vid GM 1823 ställdes han på förbättring "i anseende till Bräck". Han blev inte bättre, utan begärde avsked vid GM 1/7 1826, vilket beviljades.

Johan Ram, 174 cm lång, anställdes 19/2 1827. Han var född i Stockholm omkr 1799 och begärde avsked för sjuklighet enligt läkarbetyg vid GM 21/6 1848, vilket beviljades med betyg "Tjänt väl".

Carl Eric Lindqvist föddes i Taxinge 14/8 1821 och anställdes 19/3 1849 med soldatnamnet Lind, ett namn som sedan tilldelades ytterligare 3 soldater, alla döda efter korta tjänstetider.

Carl Eric Lind stannade till GM 16/6 1876, då han beviljades avsked för ålderdomsbräcklighet och tillerkändes underhåll på expektans. Betyg "Tjänt utmärkt väl". Utflyttade 1877 till Kalkudden som dräng och dog av ålderdomssvaghet 7/4 1908.

Ersattes 1876 med Eric Edvard Lind, född 24/5 1853 och hette då troligen Lidström. Inflyttade till torpet från Ytter-Selö 3/11 1876 och dog 29/12 s.å.

Från St.Sundby inflyttade 31/8 1877 Nils Gustaf Lind, född Bergman i Setterbo, Västmanland 20/10 1853. Död 6/12 1877.

Något längre tjänstetid hade hans efterträdare, Eric Lind, född Wickberg i Karlskoga socken, Örebro län, 10/8 1858. Han anställdes 23/2 1878 och dog 6/8 1888. Rullan förtäljer därom: "afhänt sig lifvet genom druckning" till följd av blygsel över begånget äktenskapsbrott! Inflyttade till torpet från Karlskoga 8/2 1878 och var 170 cm lång.

Från Ytter-Selö inflyttade Rotens siste soldat 24/4 1889. Han hette Johan Emil Sjöqvist och var född i Toresund 2/1 1864. Dog 11/7 1896, var-

efter Roten vakantsattes.

Såväl Eric Lind som Johan Emil Sjöqvist efterlämnade 30-åriga änkor med vardera 4 barn, av vilka yngsta barnen föddes c:a 5 månader efter resp faders död. Äldsta barnen var 6 resp 10 år gamla.

Till torpet inflyttade 1897 en brukare Mauritz Fabian Håkansson, som avlöstes av f.d. soldaten Wennberg från Åker 23/4 1909. Denne utflyttade 1924 till soldattorpet Edsala nr 997 i Kärnbo.

*)

Vid Recruteringsingen i Lilla Malma den 16. October
1782. befittigades Karlen Jan Jansson för
Rampes Rote i Kärnbo och befänts till det
Kropp och Lemmas friskt och färdig. Som
på min Ämbetes Ed härmed bekräftas.
Ud Lapra

J. J. Sjöqvist

Uppst vid recruterings videt i Lilla Malma d. 18 oct.
1782.

Approberas med respekt för N:o 1033 Rampes rotte
vid Grips Holms Compagn. under Ränge. Paders nummer.
Laudt angår uti ut supra
Jact Malby

Rip B

1033 Joh. Jansson / 11. 2. 1782