

Namn: TÖRNBERG, Gustav Bernhard Grad: Soldat
 Bostad: Gällsta, Hålsjöbo Socken: Gällsta
 Född: 1870 17/9 Tjänstgjort vid: I. 10 reg:te 8. komp. med n:r 1001
 Kom i tjänst: 1890 2/8 Erhöll avsked: 1914 11/4 Tjänstear: 23 8/12

I tjänsten ådragen skada:

Erhöll svärdsmedalj:

Underhåll åtnjutes från: 1914 1/5 Underhållsbrevets dag: 1914 4/8

Underhållsbelopp

enl. underhållsbrev		efter uppflyttning den <u>1/10 1920</u>	
Pension	Korprals ell. vicekorprals tillägg	Pension	Korprals ell. vicekorprals tillägg
<u>36</u> -		<u>61</u> -	
		<u>100</u> -	
		<u>250</u> -	

Anteckningar:

[Handwritten notes and signatures]
L. J. 29
1917



KONGL. MAJTS SVEA LIF-GARDES

Capitulation.

Undertecknade af Kongl. Maj:ts Svea Lif-Garde intyga härmed, att
Gustaf Perulius Tornberg född den *17 September*
1870 i _____ stad *Bromma* socken af
Stockholms län, låtit frivilligt värfva sig till gardist vid regementet
att tjena under $4\frac{3}{12}$ års tid, räknad från och med den *2 Augusti*
1890, mot åtnjutande af de förmåner, vare sig kontant eller in natura,
som angifvas i härför fastställd stat; och kommer han att i städja undfå
Trentio /50/ kr., hvaraf *Tjugoo /20/*
kr. utbetalas genast samt återstoden i mån af intjenad kapitulationstid. Efter
tjenstetidens slut skall han, på sätt och i den ordning gällande författningar
stadga, erhålla afsked.

Stockholm den *2 Augusti* 1890

G. B. Tornberg
Bataljonschef.

Perulius
Kompanichef.

Ofvanstående kapitulation erkännes af:

G. B. Tornberg

Vitnen:

Perulius

E. Persson

SLUTPRÖFNINGEN

med

Korprals

skolan 1892

Gardisten vid Kongl. Svea lifgardets
Spunde kompani N^o 79 Järnberg

har i de särskilda ämnena och öfningarna erhållit följande vitsord:

1. Läsning	Bevärlig (8)
2. Skrifning	Bevärlig (8)
3. Räkning och geometri m. m.	Bevärlig (9)
4. Fäderneslandets historia	
5. Geografi	
6. Korpralsundervisning	Bevärlig (9)
7. Tjenstgöringsreglemente	
8. Krigslagar	
9. Arméns organisation	
10. Helso- och förbandslära	
11. Fält- och bevakningstjenst	Bevärlig (8)
12. Exercis	Bevärlig (8)
13. Målskjutning	God (6)
14. Gymnastik	God (6)
15. Fäktning	God (5)
16. Fältarbeten	God (6)
Flit	Bevärlig (9)
Uppförande	Bevärligt (10)

Och har han således enligt gällande föreskrifter blifvit i slutpröfningen

Med bevärlig godkänd

Stockholm den 20 Oktober 1892

J. van Rossum
Inspektör Chef för skolan.

Gunnar Holmberg
Kompanichef.



Y Korporalen N:o 79, vid 7^{de} Komp. af Kong. Husar Regim. Gustaf
Bernhard Törberg, före antagandet i krigstjänst
benämnd med samma namn, hvilken är född
den 17. September 1870 i Bromma socken af
Stockholms län och varit i tjänst vid Regim. sedan
den 2. Augusti 1890,
har denna dag på grund af skada med
givet utbyte erhållit afsked från Regim.
med det vitsord, att han under tjänstetiden sig utmärkt, väl
skickat, samt befunnit utnämnd till Korporal den 18.
Maj 1894.
Stockholm den 7. September 1894.

J. von Heerdt
Regim. Major. 


Afskedspass för Korporalen N:o 79, vid 7^{de} Komp. af Kong.
Husar Regim. Gustaf Bernhard Törberg.
V. T.

Kontrakt

emellan rotehållarne för roten N:o 1001 Fjellsta vid Gripsholms kompani af N:o 10 Kongl. Södermanlands regemente och f.d. korporalen Gustaf Bernhard Spänberg om han till soldat för samma rote antages.

- 1:o. I handpenning betalar roten genast efter antagandet $\text{Tio} / 10 /$ kronor.
- 2:o. I lega lemnar roten $\text{Ett hundra femtio} / 150 /$ kronor hvilka till soldaten utbetalas med den 1 November detta år om soldaten då tillträdur torpet

3:o. Soldattorpet, med all af ålder dertill hörande jord, öfverlemnas till soldaten att tillträda å tid som af författningarne bestämmes.

- 4:o. I hemkall lemnar roten årligen före Tomæ dag i fullkomligt ren och strid säd 603 kg. spanmål bestående af 360 kg råg, 198 kg shorts, 115 kg korn samt till utfodring af soldatens kreatur 1000 kg flö, 500 kg Rafschalm och 500 kg råghalm

- 5:o. I vedbrand lemnar roten årligen den 15 Januari $9 \frac{1}{3}$ kubikmeter ved

stubbar och ris efter utsyning, samt till underhåll af de vid soldattorpet varande gürdesgårdar gårdsfång efter behof, varande soldaten skyldig att sjelf upphugga det utsynade, till hvilket hemforsling roten lemnar dragare. All utsyning lemnas för det kommande året.

- 6:o. Soldaten erhåller å rotens mark i närheten af soldattorpet bete årligen för $\text{Två} / 2 /$ kor och $\text{Två} / 2 /$ får med lamm.

- 7:o. $\text{Tre} / 3 /$ qvarnskjutsar med enbet lemnas årligen af roten efter tillsägelse om så erfordras.

- 8:o. Årliga lönen lemnas enligt författningarne, men inberäknas i rotens här nedan åtagna sparbanksinsättning.

- 9:o. Nödiga dragare med redskap till torpets skötsel lemnas af roten, men då soldaten är kommenderad skall torpet ordentligt skötas genom rotens försorg, utan omkostnad för soldaten.

- 10:o. Roten afsäger sig rättigheten att af soldaten fordra ersättning för mötespassevolansen, om den skulle komma att framdeles utgå.

- 11:o. Roten förbinder sig att hvarje år före den 1 Februari, så länge soldaten tjänar, till kompanichefen öfverlemna $\text{Tio} / 10 /$ kronor, för att i soldatens postsparbanksbok insättas och få dessa medel ej af soldaten före afskedet uttagas.

Alle soldaten för vanföred eller på annat sätt genom eget förrådande ur regementets rullor aföras, förbehåller sig roten, att af soldaten utkräfra ersättning för utbetald lega, beräknad för den tid, som brister i uppnådde 25 tjenstear, äfvensom återfå de af roten i sparbanken insatte medel

Målsaker den 10 September 1894

fr F. W. Womers Jaktens
F. Womers.

Med förestående kontrakt förklarar jag mig till alla delar nöjd och förbinder mig, att på deruti föreskrifna villkor tjena som soldat för ofseannämnde rote och medgifver jag, att min kompanichef af mina lönedel årligen insätter af lösen för kronotunnan Fjorton (14) kronor i postsparbanken, allt i öfverensstämmelse med Kongl. Kungörelsen af den 9 November 1871 och erkänner jag mig, vid uppvisandet för kompanichefen, hafva blifvit underrättad om villkoren för underhållet af de s. k. småpersedlarna och sättet för kronotunnelösens utbekommande.

Som ofran

Gustaf Lönnberg

På en gång närvarande vittnen:

J. A. J. J. J.

E. Pettersson

Den Korpral Gustaf Torulving ejer rätt disponera sin närvarande soldattopp på yttelby 4 år utan ersättning till jordägaren men ingår i sin några naturaförmaner.

Målsaker den 30 Mars 1901

fr MALMÖERS GODS
FÖRVALTNING

Sture Lagergren

Soldaten Törnberg på Fjällsta rote nr 1001, myntade en mening som vandrade vidare i bygden.

Törnberg sade ofta "Dä ä meningen dä", och det blev helt naturligt så i bygden att man sa "Dä ä meningen dä, sa Törnberg".

Detta nådde Törnbergs öron och resulterade så småningom i att även Törnberg lade till slutsatsen "..sa Törnberg".

Folkhumorn trädde in och i bygden blev det "Dä ä meningen dä, sa Törnberg, sa Törnberg".

Törnberg var musikalisk och dessutom en god sångare. Han sjöng ofta och gärna "Hälsa dem därhemma". Han var dessutom snäll och mycket barnkär. Och envis!!! "Så sant som dä står tri glas på bordet", sa han ofta, menande att det var helt säkert det han sade.



1

2

3

4

5

6

- 1: Gustav Helge f. 15/1 1899. Strängnäsbo hela sitt liv.
- 2: Vår gulliga mamma f. 30/12 1870. Edla Matilda.
- 3: Så jag, Ester Victoria f. 6/12 1896 g. Wettersand.
- 4: Vår pappa G.B. Törnberg som känt är.
- 5: Så lillebror Gustav Ragnar f. 27/8 1913.
- 6: Sen Alvar Bernhard f. 2/6 1895. Strängnäsbo förblev han, jag tror han på senare år var väl känd som farbror Alvar.

Övriga anteckningar om soldat Törnberg (humör, yrke, spelman, sångare, o.d.)

Min far arbetade på Fjällsta gård, som då var utgård till Mälsåker. Sedermera delades hela Fjällsta ägor till mindre hemman, vilka fick arrenderas till ett synnerligen humant pris. Min makes far hade ett sådant. Då började far arbeta vid Näsby tegelbruk där han blev kvar tills han var närmare 75 år. En arbetsmyra och en ordningsmänniska var han. Spelade dragspel, munspel, men hans bravurnummer var, Hälsa dem där hemma som han sjöng helst med musik till, de är många som ännu minns detta. Morfar hette Anders Fredrik Fast f. 12/12 1842, mormor hette Eva f. Eriksson 3/1 1850.

Men nu lämnar vi familjen Törnberg det är något helt annat jag jag vill skriva om också.

Vi blev av en god vän erbjudna att åka till Mälsåkers utställning. Med vemod steg vi då in i slottet som väckte många glada minnen till liv. Mälsåker ägdes omkring sekelskiftet av en ingenjör Åke Sjögren som var något av en människa med hjärtat på rätta stället, han satte fart och stil på hela godset. Det fanns väl inte en unge på hela trakten som inte såg upp till dem som rena underverket. Han månade om sina underlydande på bästa sätt. Mälsåker hade hamnat i goda händer. Jag skall inte här räkna upp alla tjänstemän, men jag vill nämna agronom Baron Hermelin. Varje år till Jul åkte hans fru ut till alla stugor i bygden, däribland mina morföräldrar, med en liten förning av Julens gåvor. Dessa gåvor blev ju till stor glädje och tacksamhet av alla, inte minst dom ensamboende.

Det var väl två saker som vi soldatungar såg fram emot. Det var soldaternas hemkomst från Malmköping. Men glansen av Julfesten på Mälsåkers slott går aldrig ur mitt minne. Alla ungar från Mälsåker, Fjällsta och Åleby inbjöds några dagar efter Jul. Vi lastades i skrindor med litet hö i botten, våra mammor var med. Så kom vi då in för porten i slottet, det var en sago-värld, vita marmortrappor med mjuka tjocka mattor att trampa på. I salen, där nu utställningen var, glimmade det av ljus i takkronor och efter hela långväggen ett dukat bord med allehanda godsaker, en jättestor julgran, ett sagospel uppfördes alltid. Sist då uppställning i rad då vi av fru Sjögren med sina tre döttrar delade ut en stor tygpåse med godis samt en nytto sak i ylle, strumpor, vantar eller halsduk. En åldersgräns var satt från 6-7 år till 12-13 men det blev så ibland att vi var med alla 3. Midsommar var det också fest för folket då i det gröna, långa bord dukade samt dans kring majstång. Då gick alla man ur huset till Mälsåker.

Det här blev väl en hel del utöver de begärda upplysningarna. Vi fick då vi kom in på utställningen ett litet häfte, men vi fann ej ett ord om ing. Sjögren och det var synd ty jag tror att få människor har väl uträttat så mycket gott på så relativt kort tid. Därmed nog om detta.

Det är svårt att uttrycka så här på papperet vad jag kände då jag fick se att det stod S-lands Regemente på kuvertet. Vem är du som så helhjärtat ställt upp, och så utan kostnad också.

Vad gör man för att visa sin stora tacksamhet. Vi har glatt
os båda och många gånger läst igenom dom här papperen i helgen.
Med dessa kluddriga rader slutar jag med vårt ödmjuka tack
till Evert och Solveig Wahlberg.

Ester och Bror Wettersand.

Underh. br. i 3 kl. 194/1894.



Soldaten vid Grensholms kompani af Kongl. Södermanlands regemente Gustaf Bernhard Försberg, före antagandet i krigstjänst benämnd Linasi

tjänande för rotten N:o 1001 i Ytter-Sjö socken inom Södermanlands län, hvilken soldat

är född den 17. September 1874 i Permma socken inom Stockholms län och varit i tjänst vid regementet

sedan den 23. Oktober 1894 samt fört vid 3. d. 2/8 1890-7/9 1894

har denna dag på egen begäran erhållit afsked från krigstjänsten

med det vitsord, att han under tjänstetiden sig utmärkt väl skickat.

Försberg förordades till vicekorpschef i regementet
den 1 Augusti 1903.

Strängnäs den 11. april 1914

S. L. Lushand

Ärend. n:o 4-8-1914. Regiment. chef.

Levsnadsår 43. 10/12

Tjänsttid 23. 6/12



= 25. 7.

Underh. i 3. kl. fr. 1 maj 1914 =

36 kronor. !

Stenytta Löjtnant

Afskedspass för Soldaten n:o 1001 G. B. Försberg vid Grensholms kompani af Kongl. Södermanlands regemente



försäkrar härigenom afskedade Soldaten vid Kungl. Södermanlands regemente GUSTAF BERNHARD TÖRNBERG

hvilken är 43 ¹⁰/₁₂ år gammal och tjänt 23 ⁶/₁₂ år intill den 11. april 1914

om underhåll från Vadstena Krigsmanshuskassa i tredje klassen, all utgå från ingången af maj månad år 1914 med årligen trettiosex /36/ kronor.

Underhållet utbetalas af Kungl. Södermanlands regementes kassaförvaltning uppå de tider och med iakttagande af de anvisningar, som å omstående sida finnas meddelade.

Stockholm den 4. augusti 1914.

F. Perquistoth

Beval

Beval

Bref på årligt underhåll från Vadstena Krigsmanshuskassa för afskedade soldaten Gustaf Bernhard Törnberg.

Strengnäs Tidning 31/1 1951

Före detta korpralen vid Södermanlands regemente, Gustav Bernhard Törnberg, Fjällsta, Stallarholmen, har avlidit i en ålder av 80 år.

Han var född i Bromma och tog vid 20 års ålder värvning vid Svea Livgarde i Stockholm. Där tjänade han i fyra år, genomgick underbefälsskolan 1892 och blev något senare befordrad till korpral. Han tog avsked från "svearna" 1894 och sökte sig till Södermanlands regemente. Här hamnade han på Gripsholms kompani på rote 1001 Fjällsta. Törnberg tjänade där till 1914, då han erhöll avsked med pension. Fortfarande bodde han dock kvar på soldattorpet som han inköpte 1918.

Törnberg jordfästes 4/2 1951 i Ytter-Selö.