



Soldatfamiljen Hedin fotograferad omkr 1908.

Fr.v. Amalia, kallad "Emili", Carl Rickard, soldathustru och soldat Hedin, Tekla och Gustaf Albert.

(Fått kortet 1986-01-22 av Karl Hult, Katrineholm.)

Namn: **HEDIN, Johan Albert** Grad: Dist. **Korpral**  
 Bostad: **Brenäs Torstjörns Bruk** Socken: **St. Malm**  
 Född: **1858 16/8** Tjänstgjort vid: **I. 10 reg:le 1. komp. med n:r 28.**  
 Kom i tjänst: **1877 10/2** Erhöll avsked: **1907 15/4** Tjänstled: **30 2/12**  
 I tjänsten ådragen skada:  
 Erhöll svärdsmedalj: **1904 21/1** Svärds pension **1/7 1921.**  
 Underhåll åtnjutes från: **1907 1/5** Underhållsbrevets dag: **1907 28/5**

| Underhållsbelopp    |                                    |                    |                                    |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| enl. underhållsbrev |                                    | efter uppflyttning |                                    |
| Pension             | Korprals ell. vicekorprals tillägg | Pension            | Korprals ell. vicekorprals tillägg |
| 61                  | 24                                 | 100                | 60                                 |
|                     |                                    | 300                |                                    |
|                     |                                    | 50                 |                                    |

Anteckningar: Svärds pension 15:—kr  
 Född 25/12 48

Arméförv. div. depst. U. 27, År 1937, 2.000.



**J. A. Hedin, Stora Malm.**

Förra distinktionskorpralen Johan Albert Hedin, Brenäs, Stora Malm, avled på juldagen i en ålder av 90 år. Född i Björkvik fick han i 13-årsåldern lämna hemmet och börja tjäna sitt bröd. Efter olika anställningar inskrevs han år 1877 som soldat vid Södermanlands regemente. Han utnämndes efter genomgångna skolor till distinktionskorpral år 1903 och erhöll svärdsmedaljen 1904. Efter 30 års tjänst tog han avsked, men bodde kvar vid Valla soldattorp. Under flera år arbetade han som byggnadssnickare på Eriksbergsgodset. Sedan hunstrun dog år 1942, har han bott hos sin dotter och måg vid Brenäs i Stora Malm. Hedin var Stora Malms näst äldsta invånare. Han sörjes närmast av barn och barnbarn.

## Dödsfall.

— I går kväll avled utan föregående sjukdom fru Ida Hedin, maka till förra distinktionskorpralen Johan A. Hedin, Valla soldattorp, Stora Malm. Den bortgångna, som var 81 år gammal, var född vid Västervik i Stora Malm men hade varit bosatt vid Valla soldattorp i över 60 år. Närmast sörjande äro make, två söner och en dotter samt barnbarn och barnbarnsbarn.



Min älskade Maka

# Ida Hedin

insomnade lugnt och stilla i sitt 82:dra levnadsår, djupt sörjd och saknad av oss och många vänner.

Valla Soldattorp den 27/9 1942.

**JOHAN A. HEDIN.**

Barn, Barnbarn och Barnbarnsbarn.

O, farväl vi mötas åter!  
 Till den stunden sov i frid!  
 Gärna vi Dig velat äga  
 Bland oss här ännu en tid.  
 Dock vi önska ej tillbaka  
 Vad vår Fader tagit har.  
 Gud ske lov, med fröjd vi säga:  
 Aterseendet står kvar.

Jordfästningen äger rum i Stora Malms kyrka söndagen den 4 oktober.

2  
Og korpulen vid Kongl. Hovrätten  
Regeringens No 28 ~~Medin~~ som lider  
af <sup>akuta</sup> det yngre rheumatism ut af mening  
af lag hänvisad till vid de led  
avstått, ej kan bevisa äro regneras  
vidt, icke för heras och hinner

Carlson 13 Juli 1844

A. P. H. H. H.  
J. J. J. J.

Rote: Valla

Socken: St Malm

Nr: 28 Livkomp.

Uppgifter enligt Husförhörslängden:

Soldat: Johan Albert Hedin, har förut hetat Lind.

Född: 1858 16/8 i Björkvik Död: 1948 25/12

Infl. 1877 12/10 från Björkvik Utfl.

Hustru: Ida Kristina Jansson

Född: 1861 26/4 i St Malm. Död: 1942 27/9

Inlf. Utfl.

Vigda: 1883 11/11

- Barn: Tekla Cesilia Kristina född 1884 27/3 i Malm.
- Carl Rickard Leonard " 1886 18/2 "
- Amalia Matilda Wiktorina " 1888 5/10 "
- Gustaf Albert " 1892 21/1 "

Not: Ida Kristinas föräldrar voro, brukaren av torpet Westervik under St. Djulö, Jan Andersson, född 1826 14/6 i Malm, och hans hustru, Anna Stina Olsson, född 1825 1/8 i Malm.

Uppgifter enl. mönsterrulla, Antagen: 1877 10/2. Avsked; 1907 15/4

Rulla- 1879, ålder 20 10/12, tjänsteår 2 4/12, längd 6',2", ogift.

" 1883, " 24 10/12 " 6 4/12 " " " Not. Hedin har vårdats för reumatism, företrädesvis i vänstra höftbenet, bör för fara för återfall icke deltaga i årets vapenövningar, enl. intyg av prov. läkaren J. A. Leffler, den 9/6 1883.

Johan Albert Hedin var son till soldaten Gustaf Lind på Listorps soldattorp nr 149 i Björkviks socken, född 1806 2/3, och hans hustru Sara Carolina Torsk, född 1837 10/5 på Svartkärrstugans soldattorp nr 147, också i Björkvik. Man lägger märke till den stora ålderskillnaden mellan makarna, och det förhåller sig så, att Gustaf Lind var gift två gånger. Hans första hustru, Maja Ersdotter avled 1857 14/5. Året därpå, den 16/4, gifter Lind om sig med soldatdottern Sara Carolina Torsk, vilken efter vad jag kan förstå förde med sig en sk oägta son i äktenskapet, vid namn Carl Gustaf, född 1855 16/11. Med Gustaf Lind får hon sonen Johan Albert, född 1858 16/8 samt en dotter Carolina Wilhelmina, född 1861 19/4.

Någon gång i slutet av 50- eller i början av 60-talet erhåller Gustaf Lind avsked med underhåll, och noteras år 1861 bo på det närbelägna torpet Höglind under Ericsberg, men fortfarande i Björkviks socken.

När Johan Albert är knappt 3 1/2 år avlider hans far, och modern gifter om sig med drängen Carl Eric Forslund från Markstugan i St. Malm, vars farfar var soldaten Eric Nilsson Forss, född 1782 i Björkvik, och antagen som soldat på

Fårnäs rote nr 12 den 28/11 1808. Förklaras döds skjuten vid Sävar 19/8 1809, men återkommer ur rysk fångenskap och återinträder i tjänst 1810. Erhåller avsked för bräck, ådragen i tjänsten, den 14/3 1815, och blir brukare av 1/8 mtl Markstugan under Eriksberg. Efter denna avvikelse återvänder vi till torpet Höglind, där Carl Eric Forslund nu blir brukare. Sara Carolina Torsk får med honom 2 söner och 3 döttrar, och i denna skara av halvsyskon växer Johan Albert Lind upp. Ja dvs, de tre sistfödda barnen kom inte till världen förrän han, 16 år gammal, lämnat hemmet i Höglind, och tagit drängtjänst i Rösjö i Björkvik.

Innan vi går vidare skall jag redogöra något för hans mors släkt. Hon var som jag förut nämnt född på Svartkärrstugans soldattorp nr 147, och dotter till soldaten och v. korpralen Jan Eric Torsk född 1803 22/5, (enligt uppgift på samma torp) och hans hustru Sara Stina Alm, född 1804 23/1 på Slanta soldattorp nr 130. Hennes far var år 1819 skriven på Hönebäcks soldattorp nr 133 som soldaten Jonas Alm, född 1780 22/8 i Björkvik, och hustrun Brita Pehrstr., född 1775 31/5 i Björkvik.

Även Jan Eric Torsk far, Anders Torsk, född 1766 och gift med Stina Olsdr. född 1761, var soldat, först vid Smedsbo soldattorp nr 137 från 1791 till 1802, och därefter vid Åminne soldattorp till 1810, då han tog avsked. Han var enligt uppgift också korpral.

Av ovanstående framgår att Johan Albert Lind hade mycket soldatblod i sina ådror. Om detta påverkade honom skall jag låta vara osagt, men den 10/2 1877 tar han anställning som soldat för Valla rote nr 28 i St. Malms socken, och inflyttar till socknen den 10/12 samma år. Som varande ogift tillträder han inte torpet omedelbart, utan skaffar sig arbetsintyg, vilket noteras i husförhörslängden, och arbetar på annat håll, möjligen på järnvägen mellan Flen och Oxelösund som då var under byggnad. Soldattorpet var under tiden utarrenderat.

År 1882 bosätter sig Johan Albert Lind eller Hedin, som är hans soldatnamn, på torpet. Han har nu fått en fästmö, Ida Kristina Jansson från torpet Westervik, och även hon är detta år skriven på nr 28.

Hedin deltar i sin första generalmönstring år 1879 och blir då godkänd som soldat. Vid nästa mönstring år 1883 noteras i mönsterrullan att han har av läkare vårdats för reumatism, och icke bör deltaga i årets vapenövningar. Samma år, den 11/11 gifter sig Hedin med Ida Kristina, och den 27/3 1884 föds det första barnet, Tekla.

Trots reumatismen tycks den militära tjänsten gå väl, ty 1885 noterar prästen i husförhörslängden att soldaten Hedin numera blivit korpral Hedin. Och år 1886 18/2 får makarna en son, Carl Rickard Leonard, och en dotter Amalia (kallad Emeli) föds 1888 5/10, och slutligen en son Gustaf Albert, född 1892 21/1.

År 1894 gör sig Hedins reumatism påmind igen, och han söker provinsialläkaren Laurits Bernhard Smitt för att få vård för denna åkomma, och han hänvisas av doktorn till vård på Bie badanstalt. Detta gör, att Hedin inte kan bevista årets regementsmöte, och för att bevisa att så är fallet utskriver doktorn följande intyg åt honom.

"Att korporalen vid Kungl. Södermanlands Regemente Nr 28 Hedin som af akut ledgångsrhematism är af mig idag hänvisad till vård vid Bie badanstalt, ej kan bevista årets regm. möte, intygar på heder och samvete,

Carlsro 13 Juli 1894

L.R.Smitt

Prov. läkare."

Friherre Carl Jedvard Bonde hade utan kostnad för socknen anskaffat läkare, och givit dem en ståndsmässig bostad och lokaler för mottagning vid Carlsro, strax öster om Forssjö Bruk. Det var denna läkartjänst som dr Smitt uppehöll. Han var den andra läkaren vid Carlsro, och två dagar i veckan höll han mottagning i Katrineholm. Men då han i det växande stationssamhället hade sina mesta patienter, gjorde dr Smitt en framställan till med. styrelsen att få Katrineholm till tjänstgöringsort vilket beviljades, och 1901 flyttades hans mottagning från Carlsro in till Katrineholms stationssamhälle.

Efter 27 års tjänst erhåller Hedin, år 1904 svärdsmedaljen, och när han uppnått 30 tjänsteår, och en ålder av 49 år tager han, den 15/4 1907 avsked med underhåll. Underhållsbeloppet var till att börja med, om jag nu tyder hans tjänstgöringskort rätt, 61 kr + 24 kr i korpralstillägg alltså 85 kr per år. Efter uppflyttningar 1918-19-21- och 24 har han en pension på 250 kr + 60 kr i korpralstillägg, alltså tillsammans 310 kr om året. Till detta belopp skall väl läggas den svärdspension som han erhåller fr.o.m den 1/7 1921. Vid sitt avsked var Hedin till graden distinktionskorpral.

Det förnämliga fotografiet av Johan Albert Hedin och hans familj, taget utanför sydöstra gaveln på stugan vid Valla soldattorp nr 28, visar en svensk soldatfamilj såsom man helst vill se den. Kanske lite strama och alvarliga ser de på oss nutida, men prydliga och välvårdade äro de allesammans. Hustru Hedin stolt uppvisande sin fina kaffeservis av sekelskiftes modell, med blomliga kaffekoppar, och ett överfullt kakfat.

Exakt när fotografiet är taget kan inte sägas, men att döma av yngsta sonen, Gustaf Albert, som ser ut att vara 15 a 16 år gammal, så kan kortet vara taget omkring 1908. Detta år fyller Hedin 50 år, och varför inte, låt oss säga att det är taget på hans 50-års dag. Men var är hans svärdsmedalj? Den borde han ha haft på sig. Kanske är det ett förbiseende.

Vid sidan av sin soldattjänst och torpets skötsel sysslade Hedin med byggnationer på Ericsbergs godset. I början av 1900-talet, 1902 eller 03, förestod

han byggandet av en stor loge vid Stenta. Enligt uppgift åtog han sig vid denna tid uppgifter inom byggbranschen, och drev dem i egen regi. Sedermera arbetade han som byggnadsarbetare vid Ericsberg, och torde deltagit i de ombyggnadsarbeten som verkställdes på åtskilliga av de gamla soldattorpen, under åren 1910 till 1920.

Efter hustruns död 1942, flyttade han till sin dotter och måg, Emeli och Karl Karlsson, brukare av Brenäs under Ericsberg. Här avled han på Juldagen 1948, i en ålder av 90 år.

Katrineholm i jan. 1986,

K. Kult.

Uppgiftslämnare: Lisa Sundqvist, Katrineholm.

Nils Forslund, Katrineholm.

Oscar Karlsson, Stenstorp Katrineholm.

Uppgifterna ang. soldaten Forss på Fårnäs nr 12, och soldaterna Lind, Torsk och Alm i Björkvik, äro hämtade ur en antavla, upprättad för Nils Forslund, av Pelle Jurell i Juresta, Floda.

Övriga källor: Södermanlands regm. mönsterrullor 1879 o 1883.

Husförhörslängder från Björkvik o St Malms socknar

Evert Wahlberg Strängnäs, datablad.