

285

Namn: *Wall, Carl Erik* Grad: *Soldat*

Bostad: *Stensjö, Katrinahuset* Socken: *[redacted] Århus*

Född: *1864 28/8* Tjänstgjort vid: *7.10* reg:te *1* komp. med n:r *99*

Kom i tjänst: *1886 24/11* Erhöll avsked: *1900 30/8* Tjänstear: *13 9/19*

I tjänsten ådragen skada: *Uppskadad av skott under militärtjänstgöring*

Erhöll svärdsmedalj:

Underhåll åtnjutes från: *1930 1/9* Underhållsbrevets dag: *1930 16/9*

Underhållsbelopp			
enl. underhållsbrev		efter uppflyttning den <i>10 1931</i>	
Pension	Korprals ell. vicekorprals tillägg	Pension	Korprals ell. vicekorprals tillägg
		<i>100 -</i>	
		<i>200 -</i>	
		<i>50 -</i>	

Anteckningar: *100 kr. i månaden*

Red. med skatt 26
Sad 24/11 1946
100 -



Soldatfamiljen Carl Erik Wall på nr 22 Klicksta.

Stående från vänster: Verner, Gustaf, Olga, Gerda, Helga,
Cottfrid och Karl.

Sittande fr v: Martin, Ida, Linnéa, makarna Wall, Nils,
Hulda och Gunnar.

På kortet saknas Oscar, som på grund av sjukdom ej var närvarande.
(Fått kortet 1984-11-08 av Karl Hult, Katrineholm)

Uppgifter enl. Husförhörslängden:

Soldat: Carl Erik Carlsson Wall

Född: 1864 28/2 i Björkvik

Död: 1946 24/11

Infl. 1886 från Björkvik

Utfl.

Hustru: Augusta Matilda Johansdr.

Född: 1864 30/7 i St. Malm

Död: 1950 11/12

Infl. 1888 från Lerbo.

Utfl.

Vigda: 1888 15/12

Barn:	Erik Verner	född 1886 12/9 i Björkvik (hans)	
	Ida Augusta	" 1887 2/5 i Lerbo (hennes)	
	Hulda Amalia	" 1889 22/1 i St. Malm	Helga f. 1901 12/2 St, Malm
	Carl Ivar	" 1890 14/9 " " "	Gunnar f. 1903 17/5 " "
	Axel Gottfrid	" 1892 18/6 " " "	Martin f. 1905 19/9 " "
	Gerda Matilda	" 1894 18/1 " " "	Linnéa f. 1909 13/4 " "
	Olga	" 1896 9/1 " " "	Nils f. 1912 1/6 " "
	Oskar	" 1898 5/1 " " "	
	Gustaf	" 1900 4/1 " " "	

Not: Augusta Matilda var dotter till arbetskarlen Johan Erik Olsson, Mostugan, Lerbo, född 1822 10/8 i Bettna, och hans hustru Brita Andersdotter, född 1824 12/12 i St. Malm. År 1880, vid 16 års ålder flyttar Augusta Matilda till Zakristorp i St. Malm som piga. Hon flyttade till baka till Lerbo 1885. År 1887 2/5 födde hon en dotter, Ida Augusta, Året därpå kom hon åter till St. Malm, och gifte sig. 1888 15/12 med Soldaten C.E. Wall samt inflyttade på Klicksta soldattorp nr. 22.

Uppgifter enl. GM-rulla:

Antagen: 24/11 1886 Avsked: 20/8 1900.

Carl Erik Carlsson Wall föddes i Vabbnässtugan i Björkvik, vilken ligger strax intill pastorsbostället Yngerstrand. Hans far var drängen Carl Gustaf Jansson, född i Björkvik 1822 19/2, och anställd på Yngerstrand, och hans hustru Eva-Lotta Ersdotter, född 1829 5/5 i St. Malm. År 1873 är familjen skriven på Smedsbo i Björkvik.

Vid vuxen ålder arbetade Carl Erik Carlsson som dräng på olika gårdar i socknen bl.a., vid Åsätter. År 1884 är han skriven på Smedsbo för att 1885 återfinnas vid Carlsro under Sjögetorp. Antagligen arbetade han som dräng vid Sjögetorp. Vid denna tid träffade Carl Erik en piga, Albertina Wilhelmina Hellqvist, född 1858 3/12 i Åstugan vid Broby herrgård i Bettna socken. Troligen var hon piga på Sjögetorp. Resultatet av detta sammanträffande blev att sonen, Erik Verner föddes den 12/9 1886. Moder och son äro nu skrivna som inhyses på Carlsro under Sjögetorp. Några månader senare blir Carl Erik anställd som soldat på Klicksta rote nr. 22, och flyttar omgående till St. Malm. Han har nu fått soldatnamnet Wall. Året därpå noteras i husförhörslängden för backstugan Carlsro, att inhysta pigan Wilhelmina Hellqvist har flyttat till Hyltinge socken. (Av efternamnet att döma kan hon ha varit av soldatsläkt, hennes far hette Erik Ersson Hellqvist, och var född i Floda år 1800.)

Hur gick det då för sonen, Erik Verner? Jo, därom berättar fru Linnéa Seger i Katrineholm, yngsta dottern till soldaten Wall.

När hans mor flyttade till Hyltinge kom min halvbror, Erik Verner, till sin farfar och farmor. Hos dem växte han upp, och fick sin fostran. Det visade sig att han hade läshuvud, och det var meningen att han skulle få studera till präst. Men en olyckshändelse medförde att han aldrig kunde påbörja sina studier, dessutom hade händelsen gjort honom halt. Men tydligen skaffade han sig ett visst mått av skolunderbyggnad hemma i Björkvik, möjligen genom självstudier, ty år 1916, vid 30 års ålder debuterade han som romanförfattare, han fick då romanen "Vita rosens självmord" utgiven. En annan roman, "Dödspiloten" utkom 1919. Sedan följde ett antal böcker och skrifter; bl.a. medverkade han i Katrineholms Kuriren med ett flertal artiklar, under 1930 och 40-talet. År 1942 utgav han en bok med titeln "Fru Märta på Hofsta." Boken skildrar en episod ur hans egen släkts historia. Erik Verner Wall titulerades nu som skriftställare och redaktör, han var dessutom kommunalman i Solna, och åldersman i Björkviks gille i Stockholm. Så långt Linnéa Seger.

Vi återvänder nu till St. Malm, och Klicksta soldattorp. Det var dags för Carl Erik Wall att se sig om efter en hustru, ty ensam kunde han inte vara på torpet. En sådan fann han under sommaren 1888, då pigan Augusta Matilda Johansdotter från Lerbo städslades som piga på Vallbokvarn, en bondgård en knapp km. från torpet nr. 22. Augusta Matilda var i samma situation som Carl Erik, d.v.s. hon hade också ett barn som i kyrkböckerna, på den tiden, noterades med "öä" (öakta). De var på så sätt likställda. Och bröllopet stod samma år, den 15/12.

Linnéa Seger i Katrineholm säger, att vad det beträffar hennes halv-syster, Ida Augusta, så skulle det vara en betjänt på en större gård i Lerbo, där hennes mor tjänat år 1886, som var far till barnet.

Åren går på soldattorpet, och efter att ha tjänat som soldat i 13 år och 9 månader tar Carl Erik avsked trots att han inte är mer än 36 år gammal. Orsaken till detta var kanske svårigheten att försörja en växande barnskara på det lilla torpet. Han flyttade till "Löten", ett litet ställe på 6 tunnland, under Eriksbergsgodset, som han med hustruns och barnens hjälp odlade upp till 14 tunnland. Här kunde han hålla 4 kor och en häst jämte grisar. Han körde i skogen åt godset och fick lite inkomster, men han måste också göra dagsverken för torpet, vilket hans hustru hjälpte till med genom att tvätta fönster på Eriksbergs slott.

Wall var främst jordbrukare och odlare, men också en kunnig snickare. Han var kyrksam, och tjänstgjorde under många år som ringare vid St. Malms kyrka. När han fyllde 60 år fick han en notis i Katrineholms Tidning, antagligen skriven av hans son, Erik Verner, av följande lydelse: "Arrendatorn C.E.Wall, Löten St. Malm blev på sin 60 årsdag föremål för hjärtliga hyllningar från barn och vänner. Av barnen fick han en korgstol och pengar, av grannarna en käpp samt mycket blommor och telegram. På lördagen gavs supé varvid han blev föremål för ytterligare hyllningar med tal och sång."

År 1928 slutar Wall som jordbrukare och flyttar till Stora Vrå, där han och hustrun bodde till slutet av 1930-talet, då de flyttar till en lägenhet i f.d. gästgivaregården i Stensjö. Här avlider Carl Erik Wall 1946, 82 år gammal. Hustrun flyttade till ålderdomshemmet Malmsro, där hon avled 1950 i en ålder av 86 år. Makarna blevo gamla trots hårt arbete och umbärande, och efter att ha fött och uppfostrat en stor barnskara. Alla till dugliga samhällsmedborgare.

Katrineholm i okt. 1984.

K. Hult.

Uppgiftslämnare: Linnéa Seger, Katrineholm

Övriga källor: Kyrkböcker från Björkvik och St. Malm, samt från Lerbo och Bättna.

Evert Wahlberg, Strängnäs. Datablad.



försäkrar härigenom afskedade soldaten vid Kungl. Södermanlands re-
gemente C A R L E R I K W A L L,

hvilken är 66⁶ 12 år gammal och tjänt 13⁹ 12 år intill den 30 augusti 1900

om underhåll från Vadstena Krigsmanshuskassa,
att utgå från ingången af september månad år 1930

med årligen etthundra /100:-/ kronor.

Underhållet utbetalas af Kungl. Södermanlands regementes kassaför-
valtning uppå

de tider och med iakttagande af de anvisningar, som å omstående sida finnas
meddelade.

Stockholm den 16 september 1930.

Carl Erik Wall

Skottarberget

Adress
H. 7 p. 2
Skottarberget



G. Samuelson

Bref på årligt underhåll från Krigsmanshuskassa för afskedade
soldaten Carl Erik Wall.

*Utdrag af Kungl. kungörelsen den 6. oktober 1905
angående utbetalandet af underhåll från Vadstena
krigsmanshuskassa.*

VI OSCAR etc. gøre veterligt: att VI angående utbetalandet af underhåll från Vadstena krigsmanshuskassa funnit godt i nåder förordna som följer:

§ 1.

Flyttar underhållsberättigad, skall han därom göra anmälan hos regementsförvaltningen.
Hvad i denna och följande §§ sägs om regemente och regementsförvaltning gäller äfven om
kår och kårförvaltning.

§ 5.

Har underhållstagare aflidit, skall det för honom i förteckningen angifna underhåll jämte
begravningshjälp mot kvitto och underhållsbrevets aflämnande utbetalas till hans rättsinnehafvare.

Under Hans Maj:ts
min allernådigste Konungs och Herres sjukdom

GUSTAF.

Arvid Lindman.

*Utdrag af Kungl. brefvet den 12. juni 1885 angående
utbetalning af innestående underhållsmedel från
Vadstena krigsmanshuskassa m. m.*

OSCAR etc. Vår ynnest etc. I anledning af Eder uti underdånig skrifvelse den 1 sistlidne maj gjorda framställning i fråga om utbetalning af innestående underhållsmedel — — — hafve Vi funnit godt dels i nåder förordna, att det hädanefter skall åligga en hvar, hvilken fått sig tillerkändt underhåll från Vadstena krigsmanshuskassa — — — att, ehvad han vistas inom eller utom riket hos Arméförvaltningen eller vederbörande chefsämbete om medlens utbekommande sig anmäla senast inom utgången af det andra kalenderåret efter det, hvarunder medlen till betalning förfallit, vid påföljd, om sådant uraktlåtes, att samma medel icke till honom utbetalas.

OSCAR.

Axel Ryding.

Underhållet har tillerkänts Wall på grund av sjukdom, ådragen under militärtjänstgöring.