

Namn: HÖLMBERG, Gustaf Albert Grad: Söldat

Bostad: Sägnen, Jälsäter Kärnholms socken, S. Malm

Född: 1871 2/4 Tjänstgjort vid: I. 10 reg:te liv komp. med nr: 17

Kom i tjänst: 1897 9/12 Erhöll avsked: 1920 2/7 Tjänstedr: 22 6/12

I tjänsten ådragen skada: .....

Erhöll svärdsmedalj: .....

Underhåll åtnjutes från: 1920 1/8 Underhållsbrevets dag: 1920 30/7

Underhållsbelopp

enl. underhållsbrev		efter uppflyttning den <u>115 1921</u>	
Pension	Korprals ell. vicekorprals tillägg	Pension	Korprals ell. vicekorprals tillägg
<u>36</u> -		<u>61</u> -	
		<u>100</u> -	

Anteckningar: Förut tjänat vid I.2  
3 10/12 år.

Söld 9/12 1945





Bondkalas vid Jälksäter, arrendegård under Eriksberg. Några av deltagarna kan namnges, en del ofullständigt.

1. Gustaf Albert Holmberg i Avrad, 2. Banvakten Andersson i Strökärr, 3, Robert Johansson, 4. Fjärdingsman Sund i Ramsjöhult, har troligen varit soldat i Floda. 5. Andersson i Höjen. 6. Elin i Höjen. 7. Ida Johansson. 8. Johanna Sund. 9. Lovisa Holmberg. 10. Banvakt Johansson i Sägmon. 11. Fru och 12. herr Deinoff. 13. Dahlin i Jälksäter 14 Classon i Jättorp. 15. Fredrik i ? 16. Gustaf Olsson. 17. Matilda Ohsson. 18. sonen Carl.

Fotot troligen taget någon gång under den senare delen av 1920-talet.



Rote: Tibble

Socken: St. Malm

Nr: 17

Liv-komp.

Uppgifter enl. Husförhörslängden:

Soldat: Gustaf Albert Larsson Holmberg

Född: 21/4 1871 i Ö. Vingåkers socken Död: 9/12 1945

Infl. 1897 Utf.

Hustru: Anna Lovisa Forsberg

Född: 25/4 1879 i Ö. Vingåker Död: 23/8 1944

Infl. 1897 från Skedevi Utf.

Vigda: 1897

Barn: Gustaf Arvid född 25/12 1898

Anna Linea " 1/1 1902

Assid Elisabeth " 19/9 1908

Karl Ivar " 10/1 1913

Svea Lovisa " 30/12 1913

Tage Ekholm " 3/4 1911 fosterson.

Not: Anna Lovisa Forsbergs far var Gustaf Anton Forsberg, född 1821 7/12 i Ö. Vingåker och ägare till 1/16 mtl. kronoskatte Angtorp i Ö.V. han var gift andra gången med soldatdottern i Gräsgölstugan, Carolina Josefina Röst, född 1839 8/6 Ö.V., vilken var Anna Lovisas mor.

Uppgifter enl. GM-rulla: - - - Antagen: 9/12 1897 Avsked: 2/7 1920  
Har tidigare varit anställd vid I 2 (Göta Garde i Stockholm)

Gustaf Albert Holmberg var född på Norrdal, 1/12 mtl. Krono skatte under Beckershov i Ö. Vingåker, vilket hans fader, Lars Johan Ersson, född 1842 21/8 i Ö. Vingåker, och hustrun Stina Lotta Jönsdotter, född 1834 12/1 i St. Malm, brukade. År 1871 äro två barn skrivna på Norrdal, sonen Carl Johan, född 1866 14/2 och sonen Gustaf Albert, född 1871 21/4.

Hustru Stina Lotta avlider den 3/6 1881, och efter någon tid gifter Lars Johan om sig med Clara Charlotta Nilsson från Kila, vilken medförde tre egna barn i äktenskapet. Fem år senare, den 26/5 1886 avlider Lars Johan. Efter hans död upplöses familjen, och inga noteringar finns i husförhörslängden vart de båda sönerna Carl Johan och Gustaf Albert tar vägen. Gustaf Albert var vid faderns död 15 år gammal. Troligen togs han omhand av släktingar eller tog han drängplats, möjligen i Skedevi socken.

Som tidigare nämnts tog han sedermera fast anställning vid I 2 i Stockholm. Vilket år det var och hur länge han kvarstod i tjänst har inte kunnat utrönas. Han torde dock vistads i Skedevi socken, och varit skriven där en tid innan han, den 9/12 1897 tog anställning som indelt soldat vid Södermanlands regemente.

Enligt Holmbergs dotter Astrid så skulle han vid Göta Livgarde fått utbildning som hästskötare, och Holmbergs stora intresse senare i livet var

Just hästar. Anledningen till att han blev indelt soldat var nog, att han liksom många andra ville gifta sig, och vad var då bättre än att bliva soldat, få ett torp, en bit jord och kanske så småningom en häst eller ett par.

Enligt dottern Astrid Malmer i Katrineholm bodde familjen Holmberg på nr. 17 från år 1897 till 1915, alltså i 18 år, och där föddes alla barnen. Hit kom också fostersonen, Tage Ekholm. Han kom till Holmbergs på ett något märkligt sätt. En dag kom en kvinna till soldattorpet med ett litet barn på armen, och bad bevekande att makarna skulle ta sig an detta barn. Hon utlovade en månatlig ersättning för barnet, och Holmbergs gick på det. Ersättningen utbetalades endast för den första månaden, sedan kom inga mer pengar, och ingen efterfrågade pojken. Han fick dock stanna, och uppfostrades av Holmbergs samt betraktades så småningom som familjens eget barn.

Astrid berättar att hennes väg till skolan gick söder om Hjälmjön, förbi Tibblenäs vidare öster till Stensjön fram till skolan vid St. Malms kyrka. Vid Tibblenäs bodde rotebönderna, Forslund och Stenberg, och till dem fick Astrid gå med bud, när fadern var i tjänst och något måste göras på torpet, t.ex. potatisupptagning eller dyl. Att frambära dessa bud var ett synnerligt otrevligt uppdrag för en liten skolflicka, ty rotebönderna var alltid sura och vresiga när det gällde att utföra arbeten åt soldaten. I bland hände det att hon inte ens fick ett besked med sig hem. Hon var då tvungen att nästa dag åter stiga in i köket på Tibblenäs för att söka få besked huruvida rotebönderna tänkte utföra sina kontraktliga åtaganden. Och till slut fann väl bönderna för gått att utföra det begärda arbetet, vilket då, i vissa fall, kunde utföras på ett demonstrativt vårdslöst sätt, till men för soldaten.

Ca. 50 m. väster om soldattorpet, i en liten stuga, bodde i Astrids barn-dom en torpare vid namn Per Johan Gustafsson, född 1833, och hans hustru Britta Maja, född 1834. Av grunden att dömma bestod deras stuga av endast ett rum, 5 m. i fyrkant, hopbyggt med en loge och en ladugård, tillsammans 4 X 9 m. (se kartsnitt) Paret kallades i dagligt tal för Per och Maja, och enligt Astrid så sysslade de med en del mystiska saker bl. a. med framställning av mediciner. Råvaran bestod av örter och mindre djur såsom grodor och ormar. De höllo till vid ett vatten hål nära intill stugan, där de stötte, malde och kokade sina medikamenter. Huruvida de sålde sina produkter till andra eller enbart använde dem för eget bruk känner Astrid inte till.

När Per och Maja lämnat det jordiska, och deras stuga efter en tid revs, fann soldaten Holmberg i stuggrunden ett antal stora kopparmynt jämte några stenyxor. Dessa fynd köptes av en kringvandrande lumpsamlare, vilken övertalade Holmberg att sälja dem.

Jag har nämnt att Holmbergs stora intresse var hästar. Och redan medan han bodde på nr. 17 anskaffade han en häst. När han år 1915 flyttade till det ca. 400 m. öster om nr. 17 liggande "Tibbletorp" vilket togs upp av den avskedade soldaten Klingström, ur "mycket stenbunden mark", under de första årtiondena av 1800-talet, köpte han ytterligare två hästar. Han åtog sig nu körslor av olika slag. En lönande sådan var transporten av ledningsstolpar när kraftledningen från Älvkarleby drogs genom St. Malm och angränsande socknar, han kunde då ligga borta flera veckor i taget.

På Tibbletorp stannade Holmberg, enligt vad dottern Astrid kunnat erinra sig, endast i två år, 1917 flyttade han till Avrad, arrendegård under Eriksberg. Sedermera arrenderade han också Kyrkans jord vid Strökärr.

Några år senare, den 2/7 1920, efter 23 års tjänst, tog han avsked som soldat.

På Avrad hade han som mest 6 hästar av vilka han själv och pojkarna Karl-Ivar och Tage körde varsitt par. Den äldsta sonen, Gustaf Arvid arbetade vid denna tid som stabbläggare vid Forssjöbolagets bräddgård och lådfabrik i Katrineholm.

Nu var det mestadels timmer och massaved körning åt Eriksbergsgodset som Holmberg, vid sidan av jordbruket, sysslade med. Timret kördes till Forssjö

Sågen. Granmassaveden kördes till den s.k. Linbanekajen i Katrineholm för vidare transport per järnväg medan tallmassaveden levererades till massafabriken i Värmbol.

Holmberg var en driftig karl, och försörjde sig väl som arrendator under Eriksberg och Kyrkan. Förutom hästarna höll han vanligen 10 till 12 kor på Avrad.

År 1936, när han var 65 år gammal slutade han som jordbrukare i större skala, och flyttade till torpet Sågmon under Eriksberg. Här lever makarna Holmberg, under flera år ett betydligt lugnare liv. Men år 1944 den 23/8 avlider hustrun Anna Lovisa, och året därpå den 9/12 1945 avlider f.d. soldaten Gustaf Albert Holmberg i sin stuga..

Katrineholm i aug. 1984,

*K. Hult*

Uppgiftslämnare: Astrid Malmer, Katrineholm.  
Karl Ivar Holmberg, Katrineholm  
Tage Ekholm, Katrineholm.

Övriga källor: Husförhörslängder från Östra Vingåker.  
Evert Wahlberg, Strängnäs, Datablad.

Tibble Soldattorp nr 17, kallat Ramsjötorp i

St. Malm.

beläget 450 m. SÖ Ramsjöholt  
eller WF-9-40-6 på den topografiska kartan.



1. ST. nr. 17 Tibble.
2. Bod.
3. ST:s Ladugårdsgrund.
4. Källargropar.
5. Grunden efter Per Johans och Britta Majas stuga, samt en med. stugan hopbyggd loge och ladugård.
7. grund efter uthus.
8. Stort sönderdelat flyttblock.

Skogsplanterad åker med odlingsvösen.

K.H. - nov. - 83