

Rote, Forssjö Kvarn socken: St Malm nr 13 liv-komp.

Uppgifter enligt husförhörslängd:

Soldat: Pehr Gustaf Pehrsson Lund.

Född: 1834 20/5 i Floda socken död: 1910 11/1

Infl. från Floda 1857 utfl.

Hustru Lovisa Hedda Carlsdotter

Född: 1838 11/1 i St Malm död: 1913 6/5

infl. utfl.

vigda: 1856

Barn: Hedvig Matilda	född 1857 8/3 i Floda
Carl Gustaf	" 1860 10/5 i Malm
August Wilhelm	" 1866 16/6 "
Johan Alfred	" 1869 16/4 "
Emil Theodor	" 1873 6/6 "
Elin Elisabeth	" 1873 6/6 " tvillingar
Clas Hjalmar	" 1877 21/1 "
Anna Lovisa	" 1879 10/11

not. Lovisa Hedda Carlsdr. var dotter till sonen i Karsudden. f. 1810 28/7 och hans hustru Stina Ersdr., född 1812 25/5.

Uppgifter enl GM rulla: antagen 9/10 1857 avsked: 14/6 1883

GM 1859 Sold. Pehr Gustaf Lund, sörm. ålder 25, tj.år 1 3/4, längd 5,10 1/4, gift.

" 1883 " " " " ålder 49 1/12, tj.år 25 8/12, längd 5,10 1/4, gift, begär och får avsked med anmälan till underhåll på expektans. tjänt utmärkt väl.

Pehr Gustaf Lund var näst äldste son till soldaten på Starrkärrs soldatorp i Floda socken, Pehr Stark född 10/8 1708 i V. Vingåker, och hans hustru Brita Ersdr. född 4/10 1809 i Floda socken. Nr 288 Vingåkers komp.

Vid 19 års ålder tjänade Pehr Gustaf som dräng på Gummetorp för att samma år, 1853, flytta till Ödesdal där också arbetade som dräng. År 1856 gifter han sig med Lovisa Hedda Carlsdr. Året därpå 1857 tar han anställning som soldat på Forssjö Kvarns rote nr 13, och familjen flyttar till St Malm.

Pehr Gustaf Lund var en välfrejdad och plikttrogen man med god hälsa. I mönsterrullorna från den tid han tjänade vid regementet, finnes icke några anmärkingar mot honom ej heller noteras någon bortavaro från regementsmötena för hans del. Han finnes ej heller omnämnd i sockenstämmaprotokollen såsom understödstagare av något slag, och de vitsord

han erhöill när han tog avsked, är väl bland de bästa en soldat kunde få, " Tjänt utmärkt väl." Dock har kyrkoherden i St Malm gjort anteckningar om honom på de första sidorna i Husförhörsländen för 1880-talet. Under rubriken "Så kallade baptister" har prästen skrivit namnet på ett antal personer i socknen, bland dem soldaterna nr 13 Lund, nr 8 Lind, nr 7 Lang, och nr 3 Hjort.

Orsaken till dessa soldatfamiljers omvändelse får väl sökas i att det var just i dessa trakter av socknen som väckelserörelsen började. Det berättas att i början av år 1864 blev brukaren Lars Johan Andersson och hans familj i Nästorpstugan omvända till Gud, och begynte avlägga vittnes börd om frälsning i Kristus, vilket väckte mycken uppståndelse bland grannarna.

Tidigare hade en händelse inträffat som gjort ett djupt intryck på många sockenbor. En läsare som igen visste var ifrån han kom eller vart han sedan tog vägen, hade besökt socknen och intill kyrkomuren vid St Malms kyrka strax efter högmässogudstjänsten, hållit en predikan, vartill allt kyrkfolket stannat och lyssnat. Flera bland åhörarna ville att kyrkoherden skulle mota bort predikanten, men denne förklarade att han icke kunde det, emedan förkunnaren stod utan för muren och icke på kyrkans mark. Det visade sig, att den djärvhet som predikanten visade, och det vittnesbörd han förmedlade gjorde ett outplånligt intryck på många av åhörarna.

Till sammankomsterna vid Nästorpstugan började Lars Johan kalla kringresande predikanter varvid stora lyssnarskaror samlades. Man började också hålla söndagsskola.

En andlig vårtid bröt fram i socknen, och hela skaror bekände sina ^{syn-} s)der, och med bekännelse följde förlåtelse och frid samt frigörelse från laster och andlig försoffning. Det var väckelserörelsens folk som på allvar tog upp kampen mot det utbredda brännvinsdrickandet.

Men nu ansågo Socknens ståndspersoner och kyrkoherden att Lars Johans verksamhet gått för långt, och att den förorsakade okyrklighet och oro bland sockenborna. Man förbjöd religiösa sammankomster i gårdar och torp lydande under de två stora godsena i socknen, Ericsberg och St Djulö. (se vad som skrivits om detta i redogörelsen för korpralen Gustaf Ludvig Sund på nr 24.)

På grund av dessa förföljelser emigrerade Lars Johan i Nästorpstugan, i slutet av 1860-talet till Amerika. Men trots det avstannade icke "Guds verk" i socknen. De frireligiösa verksamhet upptogs i de ovannämnda soldaternas torpstugor, dit tydligen varken kyrkoherdens eller godsägarnas makt räckte. Och sedan soldaterna Lund och Lind efter det de

fått avsked, båda flyttat till Roteringsstugorna, blev denna plats ett centrum för den frireligiösa rörelsen i denna del av socknen. (Roteringsstugorna var en parstuga, skiss återfinnes i redogörelsen för soldaten Eric Forss på nr 12). Driften av den av Lars Johan inrättade söndagsskolan övertogs av soldaten Lunds hustru, Lovisa Hedda Carldr.

Soldaterna Lunds, Linds, Langs och Hjorts med flera verksamhet inom den andliga rörelsen fick stora verkningar inom socknen, bl.a. bildades St. Malms missionsförening. En förening med ändamål att verka för inre uppbyggelse och bedrivande av mission i förbindelse med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Någon uppgift om årtalet för föreningens bildande har ej stått att få, men en kassabok från år 1873, anger en kassaomslutning på 538 kronor och 36 öre.

Sedermera uppstod inom missionsföreningen en söndring mellan de som höllo på Fosterlandsstiftelsen och de som kände dragning till baptisterna. De senare bildade år 1879 Katrineholms baptistförsamling, och till denna församling torde ovannämnda soldatfamiljer anslutit sig.

Soldaten Pehr Gustaf Lund avled 75 år gammal i Roteringsstugan, och hans hustru några år senare även hon i 75 årsåldern.

Källor tryckta: Katrineholms Baptistförsamling 1879-1979.

" otryckta: Mönsterrullor Södermanlands regm. åren 1859- 1883.
Husförhörslängder från St Malms och Floda socknar.

E.Wahlberg, Strängnäs, Datablad.

Katrineholm april 1988

K. Hult.