

1474 : 100000

Namn: **W I D, Karl August** *Lidare* Grad: **Vk.i reg.**

Bostad: *Sandstaden Sandstaden* Socken: *H. Kåre*

Född: **1872 11/1** Tjänstgjort vid: **I 10** reg:te **1** komp, med n:r **7**

Kom i tjänst: **1892 17/10** Erhöll avsked: **1939 15/6** Tjänstear: **46 7/12**

I tjänsten ådragen skada:

Erhöll svärdsmedalj: **1924 7/3**

Underhåll åtnjutes från: **1939 1/7** Underhållsbrevets dag: **1939 25/7**

Underhållsbelopp

enl. underhållsbrev		efter uppflyttning den / 19	
Pension	Korprats ell. vicekorprats tillägg	Pension	Korprats ell. vicekorprats tillägg
	250 -		

Anteckningar:

Söd 17/6 1946



Framför soldattorp nr 13 står till höger soldaten nr 7, Karl August Widh. Den vänstra mannen okänd. På trappan står Johan Widh.

Neg Ind.v. 65:F1



Vid tömmarna till sin egen häst sitter soldaten nr 7, Karl August Widh. Bredvid honom Nils Lundhe. Övriga okända.

Båda fotografierna är lånade av Eva Lundhe, Katrineholm, sondotter till soldaten nr 30, Carl Gustaf Lundhe. Lånet förmedlat av Karl Hult, Katrineholm.

Brev till Carl August Wicks far föräldrar
i Mostugan.

Fanstorp Soldattorp den 7/12 1902

Huldaste föräldrar jag fattar pennan i min hand för att låta
eder veta hur vi mår vi har Gud vare lof helsan och mår
bra och önskar eder samma goda gåfva vi har hört af
Wicksel att ni har hälsan om ni ej får tid att gå till
oss så kan ju påjka skriva till oss för jag har tenkt
att fara till eder men det är bråtom för varje dag till
och med söndagar för jag håller på i skogen för varje
dag och det räcker för mig året runt och det är väl
att arbetet räcker.

Jag har tänkt att få Pappa till mig att hjälpa mig att
stybba mylar om jag någon gång får dem teres jag har
tenkt att få dem i ärdning till jul men det är ej långt
till jul nu så det är bråtom och idag har jag tappat
vatten i mylan för det gick hol på den så hon vill ej
slockna och nu är snart vedaktion igån så får jag
roppa in mer ved igån så det är att stå i för Sveriges
välling och den bli alt dålig i år men bara man får
ha hälsan så gör det bra och vi äro krya alle sammans
som väl är och lilla Linnéa hon är som ett vinterny så
kry och pojka vi äro snickare hela hela dagen i ända och
här är det got om arbete för alla söm betre är

(Kolmilor)

Jag har varit till Baron och fåt penniar och sedan tenker
jag mig åt torget med kon som jag köpte vid Katrineholm
den är ej bra för hon mjölkar ingen ting och vi fick gå
och låta betäcka henne det är 6 veckor sedan så det
lönar sig ej att försörja sin kor i år så jag vart nog lurad
men det berode på att det var utaf granna så jag har
bet till Gudts att nin skall taga bonden en dag.

hälsa till Elin och Alfrid och Clara för hon är väl
kvar vid finstorp

nu slutar jag mina slarriga rader för denna gång
med en kär hälsning från oss alla samma till eder
alla sammans

Tectnar *Carl Wicks*

Uppgifter enl. Husförhörslängden:

Soldat: Vicekorp. Carl August Carlsson Wid

Född: 1872 11/1 i Ö. Vingåker

Död: 1946 17/6 i Katrineholm

Infl. 1893 från Skedevi. Utfli.

Hustru: Hilda Aqvilina Swan

Född: 1871 20/10 i Norrköping St. Olai förs. Död: 1962 11/10. i Katrineholm

Infl. 1893 från Skedevi. Utfli.

Vigda: 26/12 1893

Barn: Carl	f. 1894 22/5	St. Malm	Valborg	f. 1909 5/7	St. Malm
Gustaf	" 1895 5/10	"	Johan	" 1913 16/3	"
Erik	" 1897 4/8	"	Nils	" 1919 6/1	"
Nils	" 1900 27/5	"	Den sistnämnde var son till soldaten Carl Gustaf Lundhe. Pojken flyttade, under hustru Lundes sjukdom, från Åbolssoldatorp nr. 30 till		
Linnéa	" 1901 14/9	"	Wid och hans hustru, på nr. 13, och skrevs sedermera som deras fosterson.		
Astrid	" 1903 14/1	"			
Ruth	" 1904 27/7	"			
Helga	" 1907 24/11	"			

Not. Hilda Aqvilina, född utom äktenskapet. Hennes mor var Lovisa Amalia Jonsson, född 1842 8/3 i Linköping, St. Lars förs., skriven som sömmerska. Sedermera gift med skomakaregesällen Johan Pettersson Swahn, och bosatta i Norrköping.

Uppgifter enl. GM-rulla:

Antagen: 1892 17/10 Avsked: 1939 15/6

Tilldelad Svärds-medalj 1924.

Carl August Wid var son till soldaten nr. 223 Carl Johan Malmqvist Ek, född 1849 13/10 i Östra Vingåker och hans hustru Josefina Albertina Andersdotter, född 1850 4/6 i Kila. Soldatorpet, Mostugan Erstorps rote nr. 223 i Ö. Vingåkers socken.

År 1886, 18 år gammal, utflyttar Carl August Carlsson till Skedevi socken, där han tar anställning som dräng på Nora gård. Men han återvänder redan 1883 till Ö. Vingåker. Några år efter det Carl August flyttat från Skedevi inflyttar pigan Hilda Aqvilina Swan just till Nora gård, och tar anställning därstädes. År 1890 flyttar så Carl August åter till Nora i Skedevi, och träffar på så sätt sin blivande hustru. Några år senare tycker de att det är dags för dem att gifta sig. Och därmed tar Carl August ut frejdebetyg för att bli soldat rekryt. Den 17 okt. 1892 skriver han under kontraktet och blir soldat på Fannstorps rote nr. 7, i St. Malms socken. Därmed erhåller han soldat namnet Wid. Den 26/12 1893 gifter de sig och flyttar in på sitt torp.

Hur det gick för Widen och hans hustru under de första tio åren på nr. 7, vad han sysslade med förutom jordbruket, och de problem de mötte, kan man få en uppfattning om när man läser det brev han skrev till sina föräldrar, soldaten Carl Johan Ek och hans hustru i Mostugans soldatorp i Ö. Vingåker, daterat den 7/12 1902. (Se kopia av brevet, och en avskrift

av detsamma utfört av en dotter-dotter-dotter till Wid, Ann-Kristin Geiborg i Enköping.)

En intressant detalj i brevet är, att man får reda på, att han i rätt stor skala sysslar med kolning, och att han på auktioner inköper kolveden, som han sedan kolar på en plats i närheten av torpet. Träkolen säljer han till att börja med, förmodligen till Forssjö Bruk, och sedan masugnen lagts ned vid Forssjö kör han kolen till Strängsjö för vidare transport till Graversfors bruk på Östgötasidan. Han var således egenföretagare i träkolsbranschen, så länge det nu varade.

Ovanstående bekräftas av Nils Larsson i Strängsjö, som mesta delen av sitt liv arbetat i skogen på Oppunda Härads allmanning. Han berättar att kolved höggs, lades upp i nummerade lass av viss rymd, och att det sedan hölls auktion på såväl kolved som timmer och andra skogsprodukter i tingshuset i Katrineholm.

Även i den intervjun som tidningen FOLKET gjorde med den då 85-åriga Hilda Aqvelina Wid, vilken publicerades den 18/8 1956, kan man få en inblick i hur de hade det under sina år på soldattorpet. Även om hustru Wid eller reportern blandar ihop begreppen. Det gäller mordhistorien vid nr. 13. Det var soldaten Sik och hans hustru som blevo mördade, och mördarna voro soldaten nr. 28 Lind och soldatrekryten på nr. 16 Carl Sundin, men det var ju då ca. 125 år sedan händelsen inträffade, och mycket har väl lagts till historien genom folks fantasier, kanske också några detaljer har försvunnit. (Se kopia av tidningsartikeln.)

Det är, och var ju så, att soldattorpen nr. 7 och 13 ligger nära varandra. Det är inte stort mer än 100m. mellan stugorna. De ligger utefter, och väster om vägen mellan Forssjö och Strängsjö, i höjd med Brostugan. Enligt samstämmiga uppgifter från Wids döttrar, Linnéa Ågren och Rut Pettersson, båda i Katrineholm, så flyttade Wids från nr. 7 över till nr. 13 omkring 1920, men han stod fortfarande kvar som soldat för nr. 7 Fannstorpets rote. I och med flyttningen blev han brukare av jorden till båda torpen. Kolningen var nu ett avslutat kapitel, och vid sidan av jordbruket körde han i skogen dels åt Häradsallmanningen och dels åt Eriksbergsgodset. Då vägen mellan Forssjö och Strängsjö, någon gång under 1920-talet lades om, breddades och fick till stor del en ny sträckning, utförde Wid med sin häst Körslor i samband med vägbygget.

I samband med att Wid 1939 tog avsked, 67 år gammal, och med en anställningstid av 47 år, så flyttade makarna in till Katrineholm. De bodde en tid vid Sandbäckens gård, och Wid arbetade en tid åt ingenjören O. Kullberg-Mayer som gårdskarll vid dennes fastigheter i staden.

Sista tiden bodde makarna Wid på Fredsgatan 34 i Katrineholm. Carl August Wid avled 1946 i en ålder av 74 år, medan hans hustru blev betydligt äldre, och avled 1962 i en ålder av 93 år. Enligt sina döttrar var Wid en glad och snäll person, även hustrun var mycket vänlig, men hade en mer allvarsam läggning.

Katrineholm i nov. 1984,
K. Hult.

Uppgiftlämnare: Ann-Kristin Geiborg, Enköping.
Linnéa Ågren, Katrineholm.
Rut Pettersson, Katrineholm.
Nils Larsson, Strängsjö.

Forskningen i Kyrkoböckerna har utförts av Ann-Kristin Geiborg.
Övriga källor; Evert Wahlberg, Strängnäs, Datablad.